



Günü kurtarmak...

Gelecek günleri planlamak bakımından insanlar genellikle birbirlerine benzer perpektiflere sahiptirler; bazı insanlar bir gün sonrasını bile planlama yeteneğine sahip değilken; birtakım insanlar birkaç yıl ötesini bile çok iyi planlayıp, bugünle buna uygun adımları atarlar. Ancak konu, devlet olduğunda; geleceği planlamak bırakın günleri, tek rakamlı yılları; onlarca, bazı durumlarda olduğu gibi yüzlerce yıllık perspektif için planlar yapılır, yapılması gerekir... İnsan ile devlet arasında yaşama süresi bakımından birbirlerine göre hiç benzemeyen sürelerin söz konusu olması, bu farklı gelecek planlamasının en başta gelen nedenlerinden yalnızca birisidir.

Son yıllarda Türkiye'de o haldedir ki günlük politikalarla, günlük uygulamalarla yönetilir duruma gelmiştir. Amaç; bugünü kurtarmaktır, yoksa 10 yıl, 20 yıl veya 50 yıl sonra ne olacağı pek çok kişinin aklına bile gelmemektedir.

"Günü Kurtarma" politikaları ekonomiden, iç politikaya, dış politikaya, kültüre kadar girmiştir. Bırakın diğer olayları, devlet memurlarına, ücretlilerine, emeklilerine gelecek ay nasıl kaynak bulacağı telaşı içindedir!

"Günü Kurtarma" görüşümüzün karşısında olacaklara birkaç örnek daha verelim derseniz: Eğer günü kurtarmak başta gelen amaç olmayasaydı, bugün Güneydoğu'da yaşanan olaylar olmazdı; dış politikada sık sık yaşadığımız tereddütler olmazdı...

Benzer gelişmeler çevre için de, turizm için de yıllardır da söz konusudur. Eğer Türkiye 1983'lerde turizmden çok para kazanmanın tek yolunun yatak yapmaktan geçmediğini; en az bunlar kadar tanıtımın, personelin, pazarlamanın da gerektiğini anlayabilseydi; bugünlerde turizm sektöründe sık sık yaşanan sorunlar sektörü bu kadar derinden etkilemezdi. Çevre konusunda da, şimdilerde pek fazla dikkati çekmeyen ve yalnızca "günü kurtarma"yı amaçlayan uygulamalar, önümüzdeki yıllarda epeyce kötü sonuçlarını da beraberinde getirecektir. İşte size bir örnek! Türkiye gün ve gün çölleşmektedir. Bunu kim diyor? Bilim adamları söylüyor? Basınımız da boş sayfa kalırsa yazıyor bunu... Ama bu bir gerçek; Türkiye 2000'li yılların başlarında çölleşecek!. Kimin umurunda; kim bunun için ciddi önlemler alıyor, ya da almayı düşünüyor? Hangi iktidara aday partinin programında bu yazılı? Hani bizler "milliyetçi" idik. Maçlar da mı hep aklımıza gelir Türkiye'yi düşündüğümüz; bununla mı sınırlı Türkiye'ye olan sevgimiz?..

İnsanımız gününü kurtarma peşinde, buna denilecek pek bir şey yok. Türkiye'nin yakın bir gelecekte bugünkünden çok daha önemli, bırakın diğerlerini, çevre sorunları yaşayacağı ortada iken, devekuşu misali olaylar karşısında başımızı kuma gömerek, yalnızca "günü kurtarmak" için çabalıyoruz.

"Günü Kurtarma" politikasıyla nereye kadar gidebiliriz sanıyorsunuz?!..