

ALMANYA'DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ETKİSİ: TOPLUMSAL BİRLİK VE DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Zekeriya ÇİL*

ÖZ

Depremler, tabiatın insan hayatına olan tesirlerini gözler önüne seren etkileyici anlardır. Felaketin getirdiği yıkım ve karışıklık, insanların hayatlarını derinlemesine etkiler. Afetler, toplumun farklı kesimlerinden insanları bir araya getirir. Ortak gaye, sevdiklerini koruma ve yardım ihtiyacı olanlara el uzatmadır. O anlarda, maddi güçlükler veya sosyal farklılıklar ikinci planda kalır. İnsanlar, yalnızca insan olduklarının ve birbirlerine destek olmanın kıymetini hatırlarlar. Felaketin yarattığı şokun ardından insanlar, hızla organize olurlar. Gönüllüler, yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, etkilenen bölgelere yönelirler. Barınma ihtiyacı olanlar için gece gündüz demeden çadırlar kurulur, yiyecek ve su dağıtılır, yaralılara yardım eli uzatılır. Enkaz altında kalanları kurtarmak için ekipler seferber edilir. İşte bu anlarda insanlığın en güzel yüzü, birbirine dayanma ve destek olma iradesi görünür. Dayanışma ve yardımlaşma sadece maddi yardımlarla sınırlı değildir. Bu anlar, insanların birbirine moral verdiği, umudu yeşerttiği ve yeniden inşa etme azmini paylaştığı anlardır. Dayanışma ve yardımlaşma, insanoğlunun en değerli hazinelerinden biridir. Birlikte hareket etmek, zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır. Bu çalışmada, dayanışma ve yardımlaşmanın sınırların ötesinde nasıl ortaya çıktığı ve nasıl ilerlediği ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: 6 Şubat Depremleri, Toplumsal Birlik ve Dayanışma, Almanya, Türkiye.

THE IMPACT OF THE FEBRUARY 6 EARTHQUAKES IN GERMANY: AN EXAMPLE OF SOCIAL UNITY AND SOLIDARITY

ABSTRACT

Earthquakes are impressive moments that reveal the effects of nature on human life. The destruction and confusion brought on by the disaster deeply affects people's lives. Disasters bring together people from different segments of society. The common goal is to protect loved ones and reach out to those in need. In those moments, financial difficulties or social differences are secondary. People only remember the value of being human and supporting each other. After the shock of the disaster, people quickly organize. Volunteers, charities and non-governmental organizations head to the affected areas. Tents are set up day and night for those in need of shelter, food and water are distributed, and a helping hand is extended to the injured. Teams are mobilized to rescue those who are under the rubble. It is at these moments that the most beautiful face of humanity, the will to lean on and support each other, appears. Solidarity and assistance are not limited to financial aid. These are the moments when people uplift each other, cultivate hope, and share the resolve to rebuild. Solidarity and helping each other is one of the most valuable treasures of mankind. Working together is the key to overcoming challenges. In this study, it is discussed how solidarity and cooperation emerges beyond borders and how it progresses.

Keywords: 6 February Earthquakes, Social Unity and Solidarity, Germany, Turkey.

Atf: ÇİL, Z. (2024). "Almanya'da 6 Şubat Depremlerinin Etkisi: Toplumsal Birlik ve Dayanışma Örneği", *HABITUS Toplumbilim Dergisi*, (5), 61-71.

Citation: ÇİL, Z. (2024). "The Impact of The February 6 Earthquakes in Germany: An Example of Social Unity and Solidarity", *HABITUS Journal of Sociology*, (5), 61-71.

Başvuru / Received: 02 Eylül 2023 / 02 September 2023

Kabul / Accepted: 01 Ocak 2024 / 01 January 2024

Derleme Makale / Review Article.

EXTENDED ABSTRACT

Solidarity refers to the power of people to support, help and act together. Providing mutual aid and support among individuals within the society constitutes the basis of solidarity. The effort

* Siyaset Bilimci, Siberturmer Weg 7 24226 Heikendorf/DEUTSCHLAND, E-mail: Zekeriya.cil@outlook.de, ORCID Numarası: 0009-0009-0044-9741

to cope with difficulties, share joys and achieve common goals shows the essence of solidarity. Solidarity aims to ensure the unity and solidarity of society while strengthening the ties between people. This contemplation is an important principle that reveals the will to establish a better world by glorifying human values.

According to Ibn Khaldun, societies can survive thanks to solidarity and the ability to live together. This solidarity occurs when people come together and cooperate. When this spirit of solidarity of the society weakens, the collapse begins. According to Émile Durkheim, in a healthy society, people support each other and solidarity is strong (Endreß 2013: 19-16). Solidarity is a strong social bond that emerges through the support of individuals and communities to each other. People come together to help each other, overcome difficulties together and share happiness (Johannes 2023). Solidarity is a fundamental value that allows societies to build a more sustainable and fair future by acting together (Bude 2019). In times of crisis, solidarity strengthens society's capacity to unite and overcome challenges through joint efforts. This directs the process of coping with the crisis in a more effective way and increases people's resilience (Kemmesies & Trabert 2020).

The power of nature and the sudden changes that will deeply affect the lives of human beings have always been a truth that stands against humanity. Earthquakes, surges, floods and other natural disasters can profoundly impact people's lives and communities. However, even in such disasters, the brightest aspects of human nature are cooperation and solidarity. Even in difficult times, people have the ability to reach out, support and mobilize each other. Natural disasters are a scene that reveals the solidarity power of humanity, as a result, it becomes inevitable to act together to survive and recover.

The date was February 6, 2023; Türkiye and Syria were shaken by earthquakes that deeply affected them. These earthquakes were the most destructive and deadly earthquakes in the history of the Republic. The earthquakes were centered in Pazarcık and Elbistan districts of Kahramanmaraş. The impact of the earthquake was extremely great. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman and other surrounding regions suffered serious damage. Buildings collapsed, bridges were destroyed and transportation was paralyzed. In addition, the consecutive tremors triggered by the earthquake also caused great destruction. As a result of the earthquake, tens of thousands of people lost their lives, thousands were injured and many people became homeless. This disaster, especially with the aid and rescue efforts of the Turks in Germany, became an opportunity to strongly mobilize the feelings of solidarity and cooperation between

communities. This study will focus on efforts following earthquakes; It will convey the struggle to minimize the devastating effects of the disaster, to foster hope and to protect human life.

The first day of the week in Germany started with the surprise of the earthquake news. Everyone was trying to find out whether their loved ones and their homes were safe. Cell phones were ringing, news was flowing and worried voices were rising. There was a common expression on everyone's face: surprise. Although such a disaster had occurred before, it seemed to have been erased from memory. However, this moment was not only a moment of surprise, but also of coming together and helping each other. In such an atmosphere, a group of volunteers came together at an institution in Essen, Germany. Although this unexpected disaster shook everyone, it revealed the potential for people to come together and cooperate. There was a wide range of participants in the meeting, from scientists to business people and association presidents. As soon as the meeting started, many ideas emerged. Shelters had to be established for those whose houses were destroyed, the injured had to be helped, and those trapped under the rubble had to be rescued. Confusion was replaced by determination. People felt the need to support each other.

An intense consultation took place over a long period of time regarding the work that needed to be carried out, and eventually a road map was drawn. In the first step, a list of urgent needs was created by contacting the region. Meetings were held with groups running aid campaigns in Germany and information was obtained. In this way, the work to be done was shaped in a detailed plan. After the meeting, everyone left aware of their duties. In the next meeting, the information collected by each individual was discussed and a conclusion was reached after detailed discussion for a long time. He decided to launch large-scale campaigns, from medical supplies to clothing and food, by many organizations across Germany. Many quickly took action with second-hand materials, but warnings were coming from many organizations not to collect second-hand materials. Because second-hand materials arrived in the region irregularly and were left as waste on the roadside. Materials whose contents were written in an orderly manner reached their destination in a better way. In this context, technical materials were focused on and as a result, tents, sleeping bags and camping chair collection centers were urgently established and planned to be sent to the region quickly.

The weather in Germany in February was very cold and the severity of winter was visible. Although the cold weather made it difficult to collect materials, people's spirit of cooperation and solidarity was always at the highest level despite these difficult conditions. Vigils were organized to collect materials in warehouses. Everyone knew the watch time and

acted in accordance with this plan. During duty periods, many people sent hot drinks and food to the guards. Thus, the guards were supported as they fought against the cold. Over time, each individual supported the "Cold Storage Watches" and worked in unity and cooperation. As a result of long shifts, tents, sleeping bags and camping chairs were collected and packed neatly. For this purpose, a grant deed was received from the Consulate General and the materials were delivered to the airline cargo company. First of all, he was transported to Istanbul by plane and from there to the earthquake zone. As people saw that the work they did was successful, they wanted to continue their work with more enthusiasm. Meanwhile, local administrators in the earthquake zone were contacted and food aid was quickly provided. Other materials were being collected in many places at the same time, and these materials were also helped to be sent. "Cold Storage Vigils" are remembered as an unforgettable example of solidarity for those who lived through this experience. As a result, items such as tents, sleeping bags and camping chairs perform basic functions such as providing survival, comfort, security and moral support. Especially in unexpected moments such as sudden natural disasters, the critical importance of these items becomes evident. Through this aid campaign, the desired goals were achieved and awareness was raised.

The impact of the February 6 earthquakes was not limited to Turkey but was also felt in geographies beyond the borders. These earthquakes clearly showed how important people's struggle and solidarity against nature is. With this awareness, a group of volunteers gathered in Essen, Germany, on February 6 and established the Solidarity Time Initiative (Zeit für Solidarität). The Solidarity Time Initiative showed the impact of the February 6 earthquakes not only as an example of social sensitivity, but also as a concrete and effective aid effort. This initiative has been a source of hope for people who felt the effects of the earthquake not only within Turkey's borders, but also beyond its borders. Volunteers who came together in Essen, Germany, showed how valuable solidarity and assistance are against the pain caused by the earthquake by creating the Solidarity Time Initiative. Although this initiative was created in a difficult period, it extended a helping hand to earthquake victims with effective projects and studies. The activities of the Solidarity Time Initiative have attracted attention not only with material aid, but also with emotional support and spirit of solidarity. The initiative has strengthened people's will to support each other by building bridges between Germany and Turkey. The Solidarity Time Initiative, which continues to work effectively, has not erased the traces of the earthquake, but has shown how people can help each other and the power of social solidarity in this difficult period. By prioritizing technical issues and involving people from all

segments of society, this initiative passes on to future generations the example of humanity and solidarity shown in dealing with the challenges brought by the earthquake.

GİRİŞ

"Her bir şahıs, cemiyet içinde bulunduğu diğer fertlerin destek ve dayanağına güvenebilir bir hale geldiğinde, işte o vakit toplumsal olmuş oluruz."

Axel Honneth

Dayanışma, insanların birbirine destek olma, yardımcı olma ve birlikte hareket etme kuvvetini ifade eder. Toplum içindeki fertlerin karşılıklı yardım ve destek sağlaması, dayanışmanın esasını teşkil eder. Zorluklarla başa çıkma, sevinçleri paylaşma ve müşterek gayelere erişme çabası, dayanışmanın özünü gösterir. Dayanışma, insanların arasındaki bağları kuvvetlendirirken, toplumun birlik ve beraberliğini temin gayesi güder. Bu tefekkür, insani değerleri yücelterek daha iyi bir dünya kurma iradesini ortaya koyan mühim bir kaidedir.

İbn Haldun'a göre, toplumlar dayanışma ve bir arada yaşama yeteneği sayesinde ayakta kalabilirler. Bu dayanışma, insanların bir araya gelip iş birliği yapmasıyla meydana gelir. Toplumun bu dayanışma ruhu zayıfladığında ise çöküş başlar. Émile Durkheim'a göre, sağlıklı bir toplumda insanlar birbirlerine destek olur ve dayanışma güçlüdür (Endreß 2013: 19-16). Dayanışma, bireylerin ve toplulukların birbirlerine olan desteğiyle ortaya çıkan güçlü bir sosyal bağdır. İnsanlar birbirlerine yardım ederek, zorlukları birlikte aşma ve mutlulukları paylaşma amacıyla bir araya gelirler (Johannes 2023). Dayanışma, toplumların birlikte hareket ederek daha sürdürülebilir ve adil bir gelecek inşa etmelerine olanak sağlayan temel bir değerdir (Bude 2019). Kriz anlarında dayanışma, toplumun birlik olma ve ortak çabalarla zorlukları aşma kapasitesini güçlendirir. Bu durum, krizle başa çıkma sürecini daha etkili ve insanların dayanıklılığını artırıcı bir şekilde yönlendirir (Kemmesies ve Trabert 2020).

Tabiatın kuvveti ve insanoğlunun hayatını derinden etkileyecek birdenbire meydana gelen değişiklikler her daim insanlığın karşısında duran bir hakikat olmuştur. Depremler, dalga yükselmeleri, seller ve diğer tabii afetler, insanların hayatlarını ve topluluklarını derinden etkileyebilir. Fakat, bu tür felaketlerin içerisinde dahi insan tabiatının en parlak tarafları yardımlaşma ve dayanışmadır. Zor zamanlarda bile insanlar birbirine el uzatma, destek olma ve seferber olma kabiliyetine sahiptir. Tabii afetler, insanlığın dayanışma gücünü meydana çıkaran bir sahnedir, netice itibarıyla hayatta kalmak ve iyileşmek için birlikte hareket etmek kaçınılmaz bir hale gelir.

Tarih 6 Şubat 2023'tü; Türkiye ve Suriye derinlemesine etkilenen depremlerle sarsıldı. Bu depremler, Cumhuriyet tarihindeki en yıkıcı ve ölümcül depremlerdi. Depremler, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde merkez buluyordu. Depremin etkisi son derece büyük oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve diğer çevre bölgeler ciddi zararlar gördü. Binalar göçtü, köprüler parçalandı ve ulaşım felç oldu. Bunun yanı sıra, depremin tetiklediği ardışık sarsıntılar da büyük tahribata yol açtı. Deprem sonucunda on binlerce insan hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı ve birçok insan evsiz kaldı. Bu felaket, özellikle Almanya'daki Türklerin yardım ve kurtarma çabalarıyla birlikte topluluklar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygularının güçlü bir şekilde harekete geçmesi için fırsat oldu. Bu çalışma, depremlerin ardından gerçekleşen çabalara odaklanacak; felaketin yıkıcı etkilerini en aza indirme, umudu yeşertme ve insan hayatını koruma amacıyla verilen mücadeleyi aktaracaktır.

Almanya Sahası

Almanya'da haftanın ilk günü, deprem haberinin şaşkınlığı içinde başlamıştı. Herkes, sevdiklerinin ve evlerinin güvende olup olmadığını öğrenmeye çalışıyordu. Cep telefonları çalıyor, haberler akıyor ve endişeli sesler yükseliyordu. Herkesin yüzünde ortak bir ifade vardı: şaşkınlık. Daha önce böylesine bir felaket yaşanmış olmasına rağmen, hafızalardan silinmiş gibiydi. Ancak bu an, sadece şaşkınlığın değil, bir araya gelmenin ve yardımlaşmanın da anıydı. Böyle bir atmosferde, bir grup gönüllü Almanya'nın Essen şehrinde bulunan bir kurumda bir araya geldi. Bu beklenmedik felaket, herkesi sarsmış olsa da insanların bir araya gelme ve dayanışma potansiyelini açığa çıkardı. Toplantıya katılanlar arasında bilim insanlarından iş insanlarına ve dernek başkanlarına kadar geniş bir katılım vardı. Toplantı başladığı anda birçok fikir ortaya çıktı. Evleri yıkılanlar için barınaklar kurulması, yaralılara yardım edilmesi ve enkaz altında kalanların kurtarılması gerekiyordu. Şaşkınlığın yerini kararlılık almıştı. İnsanlar, birbirlerine destek olma gerekliliğini hissediyorlardı.

Uzun bir süre boyunca icra edilmesi gereken işler hususunda yoğun bir istişare gerçekleşti ve nihayetinde bir yol haritası çizildi. İlk adımda bölge ile iletişim kurularak acil ihtiyaçların bir listesi oluşturuldu. Almanya içerisinde yardım kampanyalarını yürüten gruplarla görüşmeler yapıldı ve bilgi alındı. Bu sayede yapılması gereken işler detaylı bir planda şekillendirildi. Toplantı sonrasında herkes, üstlendikleri görevlerin bilincinde bir şekilde ayrıldı. Sonraki toplantıda ise her bireyin topladığı bilgiler masaya yatırıldı ve uzun bir süre boyunca detaylı bir şekilde tartışıldıktan sonra sonuca varıldı. Almanya genelinde birçok organizasyon tarafından, tıbbi malzemelerden giyeceğe ve yiyeceğe kadar büyük çaplı

kampanyaların başlatılmasına karar verdi. Birçoğu, ikinci el malzemelerle hızlı bir şekilde aksiyona girişti, fakat bu konuda birçok organizasyondan ikinci el malzeme toplanmaması yönünde uyarılar geliyordu. Çünkü ikinci el malzemeler, düzensiz bir şekilde bölgeye ulaşınca, yol kenarlarında atık olarak duruyordu. Düzenli bir şekilde içeriği yazılan malzemeler daha güzel bir şekilde yerine ulaşmaktaydı. Bu çerçevede teknik malzemelere odaklanıldı ve sonuç olarak acilen çadır, uyku tulumu ve kamp sandalyesi toplama merkezleri oluşturuldu ve hızla bölgeye gönderilecek şekilde planlandı.

Almanya’da şubat ayında hava pek soğuk ve kışın şiddeti görülüyordu. Soğuk hava, malzemelerin toplanmasını güçleştirse de bu zor koşullara rağmen insanların yardımlaşma ve dayanışma ruhu her daim en üst seviyede idi. Depolarda malzeme toplamak amacıyla nöbet tertipleri düzenlendi. Herkes nöbet tutma vaktini biliyor ve bu plana uygunca hareket ediliyordu. Görev zamanlarında birçok kişi, nöbetçilere sıcak içecekler ve yiyecekler gönderiyordu. Böylece nöbetçiler, soğuğa karşı savaşırken destekleniyorlardı. Zamanla her fert, “Soğuk Depo Nöbetleri”ne destek vererek birlik ve yardımlaşmanın içerisinde çalıştılar. Uzun nöbetlerin sonucunda çadır, uyku tulumu ve kamp sandalyeleri toplandı ve düzenli bir şekilde paketlenildi. Bu amaçla Başkonsolosluktan hibe senedi alındı ve bu vesileyle malzemeler hava yolu kargo şirketine teslim edildi. Öncelikle uçakla İstanbul’a oradan da deprem bölgesine nakledildi. İnsanlar, yaptıkları işlerin yerine ulaştığını gördükçe daha bir hevesle çalışmalara devam etmek arzusunda oldular. Bu sırada deprem bölgesindeki yerel yöneticilerle görüşülerek hızlı bir şekilde gıda yardımı da yapıldı. Aynı anda birçok yerde diğer malzemeler toplanmaktaydı ve bu malzemelerin de gönderilmesine yardımcı olundu. “Soğuk Depo Nöbetleri”, bu deneyimi yaşayanlar için unutulmaz bir dayanışma örneği olarak hatırlanmaktadır. Netice olarak, çadır, uyku tulumu ve kamp sandalyesi gibi eşyalar, hayatta kalma, rahatlık sağlama, güvenlik ve manevi destek temini gibi temel fonksiyonları icra eder. Özellikle ansızın gelen doğal afetler gibi beklenmedik anlarda, bu eşyaların taşıdığı kritik önemiyet ortaya çıkar. Bu yardım kampanyası aracılığıyla arzu edilen hedeflere ulaşıldı ve farkındalık oluşturuldu.

Bir müddet sonra, daha başka hangi adımların atılabileceği hususunda toplantılar düzenlendi. Bu toplantılardan birinde, yakın bir tarihte 23 Nisan Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı’nın aynı güne denk gelmesi sebebiyle hem çocukları kapsayan hem de bölgedeki ailelerle bayramı birlikte geçirme amacıyla bir kampanya başlatmaya karar verildi. Bu kampanyanın adı “Bir Kutu Umut” olarak belirlendi. Soğuk depo nöbetleri tekrar başlayacak ve bu defa içinde çocuk ayakkabıları ve kırtasiye malzemeleri bulunan kutular toplanacaktı.

Bunun yanı sıra, hazırlanan gıda kolileri bölgede bulunan yerel yöneticiler aracılığıyla dağıtılacaktı. Nöbetler daha verimli geçiyordu, zira herkes depo işlerine oldukça aşına olmuştu. “Bir Kutu Umut” kampanyası Almanya genelinde gazetelerde ve televizyonlarda duyuruluyordu. Kampanya kapsamında siyasetçiler, bürokratlar ve diplomasi temsilcileri depoya ziyaretler düzenliyorlardı. Bu esnada, insanlar kutuları getiriyor ve kampanyanın reklamları sayesinde bağışlar artıyordu. Kampanya oldukça olumlu bir şekilde ilerliyordu. Sonuç olarak, toplanan ayakkabılar ve kırtasiye malzemeleri paketlenmiş ve kargoya verilmek üzere havalimanına doğru yola çıktı. Deprem bölgesine yönelik gerçekleştirilen müşahede ve proje çalışmalarında yer alan arkadaşlar, amaçlarına bağlı bir şekilde yola çıktılar. Deprem etkilerini birebir gözlemleyerek, bölgede hayata geçirilmesi gereken projeleri belirleme hedefini taşıdılar. Ancak bu süreçte, depremzedelerin yükseköğrenim gören genç kız öğrencilere burs verilmesi düşüncesi ortaya çıktı. Bu özgün proje, bir büyükşehir belediyesi vakfı aracılığıyla hayata geçirildi. Bu proje, depremzedelerin yaşamlarına olumlu bir etki yapmayı amaçlayarak, genç kadınların eğitimlerine destek olmayı hedefliyor. Bu kampanyaların en ehemmiyetli noktası, herkesi dinamik tutması ve katılıma süreklilik sağlamasıdır. Çünkü felaketlerin üzerinden geçen zaman insanları maddi ve manevi olarak konunun merkezinden uzaklaştırmaktadır. Bu kampanyalar sayesinde insanlar enerjisini daha dinamik bir şekilde kullanmıştır. Deprem sonrasında ortaya çıkan bu girişim, toplumsal dayanışmanın ve insan merkezli duyarlılığın ne kadar temel olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu tür projeler, felaket anlarında dahi insanlığın gücünü ve dayanışmasını vurguluyor.

Deprem Bölgesi

Deprem bölgesine erişildiğinde, herkes büyük bir dehşet içindeydi. Moraller oldukça sarsılmıştı ve psikolojik olarak gözlem yapacak olan ekip, karşılaştıkları manzara karşısında derin bir sarsıntı hissettiler. Bir müddet boyunca insanlarla sohbet edildi. Birinci gün ayakkabılar ve kırtasiye malzemeleriyle gelen sevinç, çocukların yüzlerinde okunuyordu. Çocuklardaki bu sevinç, yaşam enerjisini yeniden yeşertti. Ardından gelen günlerde birçok çadır kente gidildi ve orada birçok insanla görüşmeler yapıldı. Ortaya çıkan hikayeler gerçekten yürekleri dağılıyordu. Gidenler arasında günlerce uyuyamayanlar vardı. Ancak depremzedeler, yardım ekiplerinden çok daha güçlü bir dayanışma ve azimle ayakta duruyorlardı. İlerleyen günlerde, sabah kahvaltısı programlarında insanlar bir araya getirildi. Kısa bir zaman içinde çadıra yaşamın normale döndüğü, ancak evlerde yaşamın daha zor olduğu bir gerçeklik haline gelmişti. Bölgedeki atmosfer o kadar derinden tesirliydi ki, bu durumun etkileri uzun yıllar boyunca

insanların zihninde iz bırakacaktır. Bu süreç içinde, deprem bölgesindeki ekibimizden Almanya’ya dönmesi gerekenler oldu.

Almanya’ya dönen ekip, deprem bölgesinden dönüşlerinde yaşadıkları duygusal ve zihinsel etkileri detaylıca ifade etti. Şahit oldukları manzaralar ve deneyimledikleri olaylar, günlük hayatlarına dönmelerini derinden etkilemişti. Evler, arabalar ve aşına oldukları her şey, neredeyse yabancılaşmış gibiydi. Tanıdık sokaklar, meydanlar bile anlamsız hale gelmişti. Bu deneyim, hakikaten ciddi bir travma olarak önlerine çıkmıştı. Almanya’ya dönen ekip, işlerine konsantre olmada güçlük çekiyor ve sürekli olarak zihinlerinde deprem bölgesinin görüntülerini taşıyordu. Günlük hayatın sıradan rutini, bu travmatik hatıraların gölgesinde anlamsız bir hale gelmişti. Normal hayatın akıp gittiği bir dünyada, bu kadar acılı manzaraların unutulması ya da normalleştirilmesi oldukça zor bir hal almıştı. Bir müddet boyunca çadır kentlerde yaşayan insanların hayatlarına tanık olmak ve binlerce insanın bu koşullarda yaşadığı gerçeğiyle yüzleşmek, dönen ekip için büyük bir iç çatışma yaratıyordu. Deprem sonrası edindikleri deneyimleri ve travmayı, kendi sıradan yaşamlarıyla birleştirmek oldukça güç bir denge gerektiriyordu. Bu durum, tıpkı literatürde “Vietnam sendromu”² olarak adlandırılan travma sonrası stres bozukluğuna benzer bir etki yaratmış olabilirdi. Bu süreçte yaşadıkları duygusal zorlukları anlamak, insanların maruz kaldıkları travmanın derinliğini kavramak açısından kritik bir öneme sahiptir. Travmatik olaylar, insanların zihinsel ve duygusal sağlıklarını uzun bir süre boyunca etkileyebilir. Dönen ekibin bu deneyimleri, insanoğlunun dayanıklılığına ve direncine dair bir örnek sunmaktadır.

Deprem bölgesinde müşahede ettiğim hal ve durumların başında, insanların felaketin yarattığı karışıklık ve endişe içinde kendilerini tekrar toplamaya çalışmaları gelir. Fakat deprem sonrası cereyan eden olaylar, insanların hayatlarında derin izler bırakmıştır. Sıkıntılar arttıkça, birçok kişinin psikolojisi bozulmaya başlamıştır. Sürekli olarak deprem korkusu ve geleceğe yönelik belirsizlik, insanların zihinlerinde bir baskı oluşturmuştur. Bir zamanlar emniyetli kabul edilen yerler bile artık tehlikeli bir şekilde görülmektedir. Bu psikolojik etkiler, insanların günlük yaşamına da tesir etmiştir. Sosyal ilişkilerde değişiklikler görülmeye başlanmıştır. Bir zamanlar yakın olan kişiler arasındaki münasebetler artık önceki gibi değildir. Herkes kendi

² "Vietnam Sendromu," Vietnam Savaşı sırasında savaşa katılan askerlerin dönüşlerinde yaşadıkları psikolojik ve duygusal sorunları tanımlayan bir terimdir. Bu terim, savaşın şiddeti, ölüm ve yıkımın tanığı olmanın, askerlerin sivil hayata döndüklerinde yaşadıkları uyum güçlükleri, travma sonrası stres bozukluğu ve duygusal sorunları ifade etmek için kullanılır. Vietnam Savaşı sırasında yaşanan bu deneyimler, askerlerin savaş sonrası hayatlarında zorluklarla karşılaşmalarına neden olmuş ve psikolojik etkilerini uzun yıllar boyunca sürdürebilmiştir. "Vietnam Sendromu," sadece Vietnam Savaşı'na özgü bir durum olarak değil, travmatik deneyimler sonucu yaşanan psikolojik etkilerin genel bir ifadesi olarak da kullanılabilir.

ailisini ve kendini koruma fikriyle daha fazla içine kapanmıştır. Toplumsallaşma, yavaş yavaş azalmaya başlamıştır, çünkü herkes kendi travmasını yaşamaktadır.

Bir grup insan, deprem sonrasında yaşadıkları ruhsal zorlukları anlattı. Geceleri uykusuz geçtiklerini, sürekli sarsıntı korkusuyla sıkıntıya düştüklerini belirttiler. Aynı zamanda, enkaz altında kalan yakınlarını kaybetmenin acısını atlatma mücadelesi verdiklerini dile getirdiler. Önceden neşeli ve enerji dolu olan fertler, zamanla içine kapanık bir hale gelerek insanlarla iletişimden kaçınmaya başlamışlar. Deprem bölgesinde tecrübe edilen bu zorlu durum, insanların dayanıklılığını ve toplumsal bağların nasıl şekillenebileceğini örneklemiştir.

SONUÇ

Toplumsal seviyede depremlerin etkileri oldukça fark edilir. Bu dönemlerde insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma ruhu belirgin şekilde kendini gösterir. Ancak aynı anda, depremlerin yol açtığı stres, endişe ve güvensizlik duyguları da artabilir. Yıkımın etkisi altında, toplumun sosyal ilişkilerinde değişiklikler yaşanabilir ve toplumsal düzen bozulabilir. Depremler sadece fiziksel yıkıma neden olmakla kalmaz, aynı zamanda insanların ruhsal ve akıl sağlığına da ciddi şekilde etki eder. Bu doğal felaketler, sadece anlık bir panik ve travmanın ötesine geçer. Depremler sonrası insanlar uzun süreli etkilerle karşılaşabilirler. Bu etkiler, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlar şeklinde kendini gösterebilir. Bu zorlu dönemlerde insanlar arasındaki dayanışma ve destek önem kazanır. Psikolojik yardım almak, duygusal yükü hafifletmek ve toplumsal dayanışma ruhu ile birlikte bu etkileri en aza indirmek büyük bir öneme sahiptir. Bu sayede insanlar, depremin yarattığı olumsuz etkilerle daha etkin bir şekilde başa çıkabilirler.

6 Şubat depremlerinin tesiri sadece Türkiye ile sınırlı kalmamış, aksine sınırların ötesindeki coğrafyalarda da hissedilmiştir. Bu depremler, insanların tabiata karşı verdikleri mücadele ve dayanışmanın ne kadar mühim olduğunu açıkça göstermiştir. Bu farkındalıkla, Almanya'nın Essen şehrinde 6 Şubat günü toplanan bir grup gönüllü, Dayanışma Zamanı İnisyatifi'ni (Zeit für Solidarität) kurmuştur. Dayanışma Zamanı İnisyatifi, 6 Şubat depremlerinin yarattığı etkiyi sadece bir toplumsal duyarlılık örneği olarak değil, aynı zamanda somut ve etkili bir yardım çabası olarak göstermiştir. Bu inisiyatif, sadece Türkiye sınırları içinde değil, aynı zamanda sınırların ötesinde depremin etkilerini hisseden insanlar için bir umut kaynağı olmuştur. Almanya'nın Essen şehrinde bir araya gelen gönüllüler, Dayanışma Zamanı İnisyatifi'ni oluşturarak depremin yarattığı acıya karşı dayanışmanın ve yardımın ne kadar kıymetli olduğunu göstermiştir. Bu inisiyatif, zorlu bir dönemde oluşturulmuş olmasına

rağmen, etkili projeler ve çalışmalarla depremzedelere yardım elini uzatmıştır. Dayanışma Zamanı İnisyatifi'nin faaliyetleri, sadece maddi yardım değil, aynı zamanda duygusal destek ve dayanışma ruhu ile de dikkat çekmiştir. İnisyatif, Almanya ve Türkiye arasında köprüler kurarak insanların birbirine destek olma iradesini güçlendirmiştir. Etkin bir şekilde çalışmalarına devam eden Dayanışma Zamanı İnisyatifi, depremin yarattığı izleri silme de bu zorlu dönemde insanların birbirine nasıl yardım edebileceğini ve toplumsal dayanışmanın gücünü göstermiştir. Teknik meselelere öncelik vermesi ve toplumun her kesiminden insanları eylemlere dahil etmesi ile bu girişim, depremin getirdiği zorluklarla başa çıkarken gösterilen insanlık ve dayanışma örneğini gelecek nesillere aktarmaktadır.

Sonuç olarak, Dayanışma Zamanı İnisyatifi'nin kuruluşunda öncülük eden ve çalışmaların yürütülmesinde büyük özveri gösteren Dayanışma Zamanı İnisyatifi Başkanı Cem ŞENTÜRK, Kuzey Ren Vestfalya Türk Topluluğu Başkanı Serhat ULUSOY ve tüm gönüllülere şükranlarımı ve minnettarlığımı sunarım. Bu anlamlı çabalar, depremin etkilerini azaltma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme adına büyük bir örnek teşkil etmektedir. Her bireyin emeği ve insanlık duygusu, bu zorlu süreçte mağdur olanlara umut kaynağı olmuş, yardım eli uzatmıştır. Bu kıymetli çalışmaların topluma katkısı oldukça büyük ve takdir edilmesi gereken bir durumdur.

KAYNAKÇA

- Bude, H. (2019). *Solidarität, Die Zukunft Einer Großen Idee*, 1. Baskı, Hanser Verlag.
- Endreß, M. (2013). Émile Durkheim: Arbeitsteilung und Solidaritätsformen, *Soziologische Theorien Kompakt*, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
- Johannes, M. (2023). *Solidarität ohne Grenzen, Ethik und Theologie der Entwicklung*, 1. Baskı, Herder Verlag.
- Kemmesies, U. E., Trabert, G. (2020). *Solidarität In Zeiten Von Corona Und Darüber Hinaus*, 1. Baskı, OekomVerlag.