



FETÖ'nün Uluslararası Kodları Cemaatten Terör Örgütlüğüne

Mahmut AYDIN, Ankara, Eskiye Yayınları, 2017, 128 sayfa

Eskiye tarafından yayımlanan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın kaleminden çıkan kitap kısa ama çok öz bilgiler içeren özgün bir çalışma olarak okuyucuların dikkatine sunulmuştur. Hacim olarak küçük, içerik olarak dev bir eser olan kitap FETÖ'nün kendisine örnek aldığı uluslararası yapılar konusunda toplumumuzda büyük bir boşluğu doldurmaya aday olarak karşımızda durmaktadır.

İçinde yaşadığımız coğrafya tarih boyunca küresel güçlerin gözünü diktiği, I. Dünya Savaşı'nda direkt olarak sonraki dönemlerden ise dolaylı yollarla dizayn etmeye çalıştıkları bir yer olmuştur. Direkt olarak işgal etmeye çalışmış fakat başarılı olamamış küresel güçlerin sonraki dönemlerde kullandığı unsurlar hep içimizden çıkmış kişiler veya yapılar olmuştur. Başlangıçta bizden olan veya bizden gibi görünen, takiiyeyi en güzel şekilde uygulayan, insanımızın dini duygularını suiistimal ederek ortaya çıkan ve filizlenen yapılar hakkında toplumumuz her zaman iyi niyetle yaklaşmış ve çoğu zaman da iyi

niyetinin kurbanı olmuştur. Bu durumlardan en güncel olanı geçen yaz yaşadığımız ve iki yüzün üzerinde şehit verdiğimiz elim 15 Temmuz darbe girişimidir. Bu sürecin arkasında olan ve 1970'lerden beri halkımızın içinde, İslam'a ve milletimize hizmet ettiğini iddia eden FETÖ terör örgütünün nasıl bir yapı olduğu, nerelerden beslendiği, hangi yöntemlerle ve metotlarda filizlenip küresel bir örgüte dönüştüğü insanımız tarafından en ince ayrıntısına kadar incelenmelidir. Tekrar böyle bir duruma düşmemek için yaşanan süreçten ders çıkarılması gerekmektedir. İşte bu konuyla ilgili çalışmaların öncülerinden birisi de yukarıda ismini zikrettiğimiz eserdir. Eser giriş ve iki bölümden oluşmaktadır.

Önsözde, yaşadığımız 15 Temmuz süreci ve bu sürecin müsebbipleri hakkında genel bir değerlendirme yaparak şunlar dile getirilmektedir. “Bilindiği üzere 15 Temmuz hain darbe kalkışması bizlere Anadolu topraklarında 40 yılı aşkın bir süredir dini değerleri kullanarak neşvü nema bulan sözde iyilik hareketinin veya bağlılarının ifadesiyle “Hizmet Hareketi” nin nasıl günü geldiğinde vahşi bir terör örgütüne dönüştüğünü açıkça göstermiştir” (sh. 7) diyen yazar aslında halkın arasında takiyye yaparak, bukalemun gibi durumdan duruma renk değiştiren bu yapının nasıl evrilebildiğini dile getirmektedir.

Eserin Giriş kısmında yazar eseri kaleme almasını sağlayan etkenleri üç madde olarak ele almaktadır. Birinci neden olarak bu toprakların çocuğu olan FETÖ yapılanmasının uluslararası benzerlerinden hareketle yapılanma ve yöntemlerini ortaya koyarak bu tür yapıların anlaşılmasına katkı sağlamak. İkinci olarak bu tür yapılanmaların yetiştiği sosyo-kültürel ortamların anlaşılmasını sağlamak. Üçüncü olarak ise toplumun malum yapının nasıl oluştuğunu anlayarak bir daha böyle yapılanmalar konusunda uyanık olmasına aracı olmak.

Her eserin bir yazılış amacı olduğu gibi bu eserin de yazılış amacı, eserin yazarı tarafından, Batının kullandığı maşaların deşifre edilerek toplum tarafından anlaşılmasına katkı sağlamak şeklinde dile getirilmektedir.

Her yapılanma kendisinden önce ortaya çıkan yapılardan kendisine olumlu veya olumsuz dersler çıkararak teşkilatlanmasını oluşturur. FETÖ'de kendisinden önce ortaya çıkan küresel veya bölgesel yapılanmaların yapısına uyan kısımlarını almış ve uyarlamıştır. Eserde Giriş kısmında bu yapılardan olan İslam dünyasında Haşhaşi/Haşişi ve Kadiyânîlik Hareketleri, Hıristiyan Batı dünyasında ise Cizvit ve Opus Dei Hareketleri genel karakteristikleriyle tanıtılmaktadır.

Birinci bölümde, Cizvit, Opus Dei, Haşhaşi ve Kadiyânî hareketleri bağlamında FETÖ yapılanması benzerlikler ve stratejiler başlığıyla başlamakta ve bu hareketler on temel başlık altında kıyaslanmaktadır.

Bu on başlık altında her kıyaslamada yukarıda ismi geçen yapılanmalar hakkında kısa bilgiler verdikten sonra genel olarak şu tespitleri ortaya koyabiliriz:

FETÖ “başlangıcında eğitime önem veren dini bir hareket olmakla birlikte sonraları sivil toplum, insani yardım, ekonomi, siyaset başta olmak üzere hemen her konuya el atan ve sonunda da 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe kalkışmalarıyla terör örgütüne evrilen bir hareket olmuştur.” (sh. 28)

FETÖ hareketi 1971 askeri muhtırasından sonra kendini eğitime vermeye başlamış ve özellikle de 1980 askeri darbesinden sonra yoğun olarak açtığı “ışık evleri”, “öğrenci yurtları”, “yaz kampları” ve “dershaneler” vasıtasıyla orta ve yükseköğretimde okuyan öğrencileri devşirerek taraftar edinme işiyle ilgilenmiştir.

Dönemin siyasi gelişmelerine paralel olarak eğitim yoluyla Türkî Cumhuriyetlere yayılmışlar ve siyasilere çıkar ilişkileri kurmuşlardır.

FETÖ benzeri yapılanmalar her zaman şeffaf gibi görünmüş fakat illegal bir yapılanma içinde olmuşlar ve takiyyeyi en güzel şekilde uygulamışlardır. Namazlarını ima yoluyla kılmak dahil dini konularda nasıl çıkarlarına uygun hükümler çıkardıkları, dine nasıl zarar verdikleri gösterilmektedir.

Bu tür yapılanmalar her ne şartla olursa olsun liderlerine mutlak itaati emrederler.

Bu yapılar öngördükleri hedefe ulaşmak için önlerine çıkan tüm engelleri ortadan kaldırma konusunda ahlaki olup olmadığına bakmaksızın her tür yöntemi kullanmaktan asla çekinmezler.

FETÖ'nün lideri daha askerlik yıllarında memleketi Erzurum'da Komünizmle mücadele derneğinin kuruluşuna öncülük etmiştir. Bu da bize bu örgütün daha başlangıçta neye hizmet ettiğini göstermektedir.

FETÖ özellikle 1998 yılında Vatikan'da Papa II. John Paul'e verdiği mektupla onun desteğini almış ve bu noktadan sonra o, küresel bir örgüt olma yolunda en önemli eşiği aşmıştır.

28 Şubat sürecindeki imam hatiplerin orta kısmının kapatılması olayını kendi çıkarları açısından fırsata çevirmesini bilmişlerdir.

FETÖ liderinin Papa'ya verdiği mektubun girişi dikkate değerdir: “Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarası Diyalog İçin Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik.” Bu da bize FETÖ'nün kimlere maşa olduğunu göstermektedir.

FETÖ hareketi lideri Gülen zaman zaman taraftarlarına kendisinin mutlak hakikati temsil eden “kainat imamı” ve beklenen İsa-Mesih olduğu yönünde telkinlerde bulunmuştur. Dahası Gülen'in taraftarlarının kendisini ilahi ola-

rak rehberlik edilmiş bir kurtarıcı olarak kabul etmesi için düzenli olarak Peygamberle hatta zaman zaman da Allah ile görüştüğü yönünde sapkın iddia ve söylemlerde bulunduđu da kendisini yakından tanıyanlar tarafından TV ekranlarında ve itiraflar niteliğindeki çalışmalarda ifade edilmektedir.

İkinci bölümde ise yazar, 15 Temmuz Yazıları: FETÖ Gerçeđi başlığı altında konu ile ilgili daha önce yayımlanmış beş makalesini konunun daha iyi anlaşılabilmesi için okuyucunun dikkatine sunmaktadır.

Kitapla ilgili olarak şu sonuçları çıkarabiliriz:

Katolik Hıristiyanlık bünyesinde ortaya çıkmış olan Cizvitler ve Opus Dei Papalığa son derece bağlı ve onu yüceltmeyi amaç edinmiş, kuruluşları itibarıyla Katolik Kilisesinin dışında görünmekle birlikte zamanla Papalığın kontrolüne giren ve onun için çalışan oluşumlarken; Haşhaşiler, Kadiyâniler ve FETÖ ise içinden çıktıkları Müslüman toplumu bölmeye ve parçalamaya dönük yapılara dönüşmüşlerdir. Kendilerine militan yetiştirmeyi ve bu bağlamda da insan odaklılığı merkeze alan tüm hareketler eğitime yatırım yapmışlar ve dünyanın dört bir tarafında kurdukları eğitim kurumları yoluyla yoksul ama hayatta yükselme ve bir yerlere gelme arzusunda olan gençlere eğitim vererek kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde yetiştirmişlerdir. Kendilerine mutlak itaat duygusuyla bağlı insan gücü yetiştirmeye son derece önem veren bu hareketler iyi yetişmiş insan güçleri sayesinde devletlerin içine sızmış ve kendi istedikleri yönünde yönlendirmişlerdir. Ayrıca kendilerinden olan militanları devletlerin en küçük birimlerine kadar yerleştirmişlerdir. Bu hareketlerin mensupları liderlerinin rızasını kazanarak kitlesel olarak kurtuluşa ulaşacaklarına inandıklarından her yolu kendilerine mübah görmekteler. Amaçlarına hizmet edecek insan kaynağı noktasında FETÖ ile Opus Dei hareketi çok ciddi benzerlik göstermektedir. FETÖ'nün, önemli özelliklerinden birisi din, ahlak ve ideoloji gibi konularla ilgili söylem ve eylemlerinin içinde bulunulan duruma ve şartlara göre değişiklik arz etmesidir. FETÖ ve benzeri dini karakterli oluşumlardan Opus Dei'nin benzerlik arz ettiği önemli noktalardan biri de ABD ve onun kontrolündeki Vatikan tarafından komünizmle mücadelede maşa olarak kullanılmalarıdır.

FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu öğrenmek isteyenlerin ve bu konuda henüz bir kaynak okumamış olanların zevkle okuyacakları bu eser, FETÖ'nün İslam ve Hıristiyan dünyasında örnek aldığı ve benzediđi yapıların genel özelliklerini kısa ve öz bir şekilde ortaya koymakta ve bu yapıları kıyaslamalı bir şekilde ele almaktadır. Bu konuya ilgi duyanlar alanında bir ilk olma özelliğini taşıyan eserde aradıklarını bulacaklardır.

Tevfik AKSOY