

## Yayıncıdan

Değerli EskiYeni Okurları,



İslam toplumunun sömürüyle ilgili sorunu birkaç asra mal oldu ve bu konuda verilen mücadele halen de farklı şekil ve boyutlarda sürmektedir. Sorunun derinliği ve sürekliliğine paralel olarak zihinlerimizi meşgul etmesi de uzun süreceğe benzemektedir. Bu nedenle olmalı ki bu sayımızda "Yeniden Sömürgecilik" dercesine bir dosyayla sizleri selamlıyoruz.

Sömürgecilik süreci izlendiğinde çok farklı taktik ve yöntemler denediği ve bunda da çoğunlukla başarılı olduğu söylenebilir. Değerin yerine gücü koyarak saldırganlaşması sonucu işgal ve talan onun en belirgin yanını oluştursa da yalan ve iftiraya dayalı zihinsel tahrif ve çarpıtmalar onun en etkili silahı olmuş ve kendisine karşı gelisen direnç noktalarını içeriden çökertme imkanı elde etmiştir. Örneğin sömürge ülkelerde ürettiği yerli hayran kitlesi aracılığı ile kurduğu dolaylı hegemonya, doğrudan işgal yöntemine göre daha kalıcı ve garantili bir egemenlik imkanı sağlamıştır. Kurduğu oryantalistik sistem aracılığı ile sömürge insanına ne düşünmesi ve nasıl davranması gerektiğini öğreterek sözüm ona ehlileştirmiş ve kurbanları arasında kendisinden daha sömürge yanlısı bir kitle oluşturarak daha lüks maliyetlerden kurtulmuştur. Bu ehlileştirme ameliyesini öylesine ustaca yöntemlerle icra etmiştir ki kurbanların gözünde sömürgeye karşı olmakla taraf olmak arasında fark bırakmamıştır. Öyle ki kendi yaldızlı vitrinlerini vatanperver kurbanlar eliyle, ülkenin pazarlarına taşıtabilmiş; sömürge karşıtı güçleri, ülkesinin ve halkının menfaatlerine, gelişmesine, kalkınmasına karşı çıkan gerici kimliğine mahkum edebilmiştir.

Bu kurguyu başlangıçta sömürgeciler bizzat kaba kuvvetleriyle gerçekleştirenken, daha sonra bunu yerli unsurların kafa karışıklığını ve benzeri acziyetlerini kullanarak devam ettirmişlerdir. Öyle ki bugün, cehalete, tembelliğe, aşağılık duygusuna, özgüven yoksunluğuna ve kimliksizliğe mahkum ettikleri sömürge halklarının en iyi niyetli çabalarını bile ciddi bir çaba sarf etmeden kendi çıkar hesaplarına tahvil edebilmektedirler. Sömürge halklarının durumu öylesine vahim bir hale getirmiştir ki, bu illetlerden kurtulmasını sağlayacak araç ve yöntemler bile onlar tarafından belirlenmektedir. Söz konusu halkların ne okuyacağını, nasıl eğitileceğini, neleri tartışacağını bile sömürgeciler belirlemektedir. Zevklerini, nefretlerini, ihtiyaçlarını ve sorunlarını dahî onlar belirttiği için dost ve düşmanlarını da onlar tayin ederler. Zira sömürge insanı artık kendisi değildir; dolayısıyla ne vatanperverleri vatanperver, ne hainleri haindir.

Bu nedenle sömürüye muhatap olan halklar her şeyi yeniden gözden geçirmek zorundadır. Önce kendisinden başlayarak aklını, fikrini, duygularını ve vicdanını yeniden oluşturmak ve kendini gerçekleştirmek zorundadır. Ötekinin öteki olabilmesi için onun kendisi olması gerekir. Aksi takdirde kendisinden olanları öteki, ötekileri kendisi olarak algılayabilir. Çağdaş sömürgeciler, yeni ittifaklar arayıp Avrupa'yı birleştirmeye gayret ederken, sömürge halklarını etnik, ideolojik ve mezhebi açıdan parçalanmaya ikna edebiliyorsa her şeyi yeniden ama dikkatli bir şekilde gözden geçirmek zorundayız. Bundan dolayı gelecek sayıda dergimiz, milliyetçilik dosyasını masanıza getirecektir. İnşallah iğneyi kendimize batıracağız. İçi değerlerimizden boşaltılan milliyetçiliğin nasıl ulusal bir çizgiye itildiğini ve ölçsüz milliyetçiliklerin öteki milliyetçilikleri nasıl tersinden beslediğini; dahası kendini aşırı koruma refleksinin nasıl emperyalistlerin işine yarar hale getirildiğini göreceğiz. Görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla... ■