

Yayıncıdan

Değerli **eskiyeni** Okurları,



Kadın konusu öteden beri tartışılan bir sorun ve biteceğe de benzemiyor. Zira insan var olduğu sürece ona özgü sorunların kendini tekrar edeceği de muhakkak gibi. Bu tür durumlarda sorunları görmezden gelmek veya önyargılardan azade olmayan aceleci yaklaşımlarla geçiştirmek, sorunun çözümüne bir katkı sağlamadığı gibi daha da büyüyerek karşımıza çıkmasına zemin hazırlamaktadır. O halde yapılması gereken şey, sorunun varlığını kabul etmek, çözülebileceğine inanmak ve buna inanan insanların sorun çözme kabiliyet ve performanslarını sorunların gelişimine paralel bir ivmeyle geliştirebilmektir. Bir başka ifadeyle süreç mantığıyla düşünmek ve gelinen her evrede değerlendirmeler yapmak, yaşanmışlıkların ve birikimlerin sağladığı tecrübe ve kazanımları yerinde ve zamanında değerlendirerek sorunun çözümü noktasında devreye sokmak ve ulaşılan sonuçları yeni bir çerçeveye oturtarak kamuoyunun istifadesine sunabilmektir.

Unutmamak gerekir ki çözümlerin sorunlara paralel olarak üretilmesi, birey ve toplum sağlığının, geleceğe güvenle yürümenin olmazsa olmaz şartı olduğu gibi geleceğe dair öngörülere sahip olmanın da ilk adımı kabul edilebilir. Çünkü geçmişten günümüze yaşanan ve halen kuşatıcı bir bakış açısı ya da çözüm önerisi bulunamayan sorunlar konusunda gelecekte sağlıklı çözümler üretilebileceğini ummak aşırı iyimserlik olacaktır. Dolayısıyla bu tür kronik sorunların çeşitli vesilelerle çözümlenmesini yapmak ve yeni bakış açıları geliştirmek, kimi kesimlerce tekrar gibi algılsa bile gelecekte üreteceğimiz çözümlere zemin teşkil etmesi bakımından önemlidir, diye düşünüyoruz. Özellikle kadın konusu, bireyin diğer yarısı, ailenin kaynağı ve en temel üyesi, hatta toplum içerisindeki görünen yüzü ve hatta varlık nedeni olması itibarıyla onun varlığını olduğu/olması gerektiği gibi algılamak toplumsal açıdan da son derece önemlidir.

Bu aslı ve asil varlığın toplum içerisindeki statüsünü sorunlu hale getirmek, toplumu sorunlu hale getirmekle eşdeğer kabul edilebilir. Bu nedenle kadın sorununa sağlıklı çözümler üretmek, geleceğimizi selamete kavuşturmak açısından da önemlidir. Üstelik bu, sadece dünyevi bir gelecekte ibaret değildir. Çünkü aile öteki dünyada da sürecek kurumlardan biri ve belki de tek kurumdur. Zira insanın sorumlulukları arasında aile fertlerinin birbirlerini cehennemden koruma ve cennette ebedi hayatı paylaşmak için sürekli bir çaba içerisinde olma gibi temel görevleri de vardır. Birbirini üretmesi ve mutlu etmesi en temel fonksiyonu olan iki cinsin birbirini Allah emaneti olarak görmesi, eşine göstermesi gereken saygının kutsallığının farkına varması son derece önemlidir. Saygıyla bütünleşmeyen sevgilerin geçici hevesler olarak tezahür ettiği ve bir yuvayı yaşatmaya yetmediğinin daha belirgin hale geldiği günümüzde bu sorun daha da önemlidir.

Bu vesileyle üstatlarımız, hepsi birbirinden güzel katkılarıyla bu temel sorunumuza ışık tutan bir dosya hazırladılar. Başta sayı editörümüz, Mustafa Tekin Üstadımız olmak üzere bütün yazarlarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Geçen Sayımızda Ali Bulaç Üstadımızla röportaj yapan Ali Durmuş Beyefendinin adını anmayı unuttuğumuz için kendisine buradan özür beyanımızı iletmeyi bir borç biliyoruz. Dünyevileşme konusunu ele alacağımız gelecek dosyada görüşmek ümidiyle, kadın erkek ayrımı yapmadan hepimizi saygıyla selamlıyoruz...■