

Yayıncıdan

Değerli Kıymetli *Eskiye*ni okurumuz,



Bir önceki ve ilk sayımızda Avrupa'da İslam'ın serüvenini tarihi bir bakış açısından ele almayı amaçlamıştık. Okurlarımız için kıymetli yazarlarımızdan derlediğimiz yazılarımız, sayımızın kapak konusunu dolgun bir içerikle ele almasını sağladı. Böylece ilk sayımızda okuyucumuzu bilgi ve düşünce açısından doyuran bir sayı çıkardığımızı düşünüyoruz. Bunu okuyucularımızdan gelen olumlu tepkilerle de görme imkânı bulduk. Böylesi bir içerikle okuyucumuzun karşısına çıkmamızı sağlayan bütün yazarlarımıza müteşekkirimiz. Ayrıca olumlu olumsuz tepkilerini bize bildiren okurlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların eleştirileriyle daha bu ikinci sayımızda kendimizi geliştirme yoluna girdik. Bu sayımızda yine iyi düzeyde bir içerikle onların karşısına çıkma çabamıza, değerli okuyucularımızın eleştirileriyle ilk sayımızda başarılı olamadığımızı anladığımız tasarımımdaki yenilik gayretimizi ekledik. Bu sayımızda okuyucumuzun karşısına baştan sona değişik bir tasarımla çıkıyoruz. Umarız *Eskiye*ni'nin bu tasarımı beğenilecektir. Daha ikinci sayımızda böyle bir yolu seçmemizin nedeni vakit geçirmeden okuyucumuzla paylaşmak istediğimiz bilgi ve düşünceleri olabildiğince güzel bir çerçeveye alabilme kaygısıdır.

Değerler konusunu ele almaya çalıştığımız bu sayımız, bölgemizde haksız bir işgal savaşının yaygınlaştığı günlerde çıkıyor. Irak'ın işgalinden sonra, bölgede daha kendi varlığını bir işgalci konumundan kurtaramamış bir İsrail'in Lübnan'ı işgalini yaşıyoruz bu günlerde... Dünyamız, ne yazık ki gücü, kaba kuvveti değer kabul eden bir kültürün egemenliğinde yaşıyor son birkaç yüzyıldır. Kadim insani değerleri temsil eden Osmanlı'nın parçalanmasından sonra da bu değerleri savunabilen neredeyse kalmadı dünyamızda. Dünyamız, gücün aslında insanlara adalet sunabilmenin bir aracı olduğunu inadına reddeden bir dünya görüşünün egemenliğinde artık. İnsanlık bu yüzyıllarda, güç tapıcılarının elinde daha önce görmediği boyutlarda bir sömürü, bir yıkım ve daha önce görmediği kapsamda dünya savaşlarıyla karşılaştı. İnsanın bedeni, ruhu her şeyi ilah kabul edilen güç için feda edildi, kıyıldı, yok edildi. Bugünlerde bunun yeni örneklerini görüyoruz. Lübnan'da harabe haline gelmiş sokaklardan birinde bir kenara savrulmuş bir iki yaşlarındaki kız çocuğunun televizyon ekranlarına yansıyan görüntüsü, ister istemez Kur'an'ın şu veciz sorusunu hatırlatıyor "ne günahı vardı da öldürüldü?" (*bi'eyyi zenbin kutilet?*). [Tekvir, 81/9]

İşte bu günlerde insanlığa rahmet olsun için hep hatırlatılan değerleri bir kez de biz gündemimize taşımak istedik. İnsanlık elbette bir gün bu güç tapıcılığına ve onun yücelttiği değer düşüklüğüne bir son verecek. *Eşref-i mahlûkat* olan insanın yaratılışı bu durumu daha fazla taşıyamaz çünkü... İnsani değerleri yeniden gündemimize getirmeye yardımcı olan bütün yazarlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.

Bir sonraki sayımızın kapak konusu, 'eğitim' genel başlığını taşıyacak. *Eskiye*ni'nin temel yaklaşımını koruyarak, eğitim konusunu tarihi bakış açısından ele almaya çalışacağız. Eğitim kavramını, tarihteki ve günümüzdeki eğitim kurumlarımızı, günümüzde ve geçmişte eğitim amaçlananlar arasındaki karşılaştırmalar vb. alt başlıklarını içeren bir sayı çıkarmayı tasarlıyoruz. Üçüncü sayımızda buluşmak üzere... ■