

## BİR HAYATA DOKUNMAK

Mustafa ARIKAN\*

Hepimizin hayatında iz bırakan olaylar, şahsiyetler vardır. Kendi tercihleriniz, iradeniz de söz konusudur ama bu müessir unsurlar sonraki hayatınızın bir önemli belirleyeni olup çıkarlar. Aslında onların yaptığı hayatınıza küçük bir dokunuştur.

Okuma-yazmayı öğrenip, o yılların şartları içinde çocuk yaşlarda oyun kadar belki de zevk aldığım iş, kitaplarla tanışmak ve okumak olmuştur. İlkokul dördünce sınıfta öğretmenim, “Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?” sorusuna verdiğim cevap; “Edebiyat öğretmeni” şeklindeydi. Vali, pilot, doktor, mühendis vb. cevaplar değil ama Şengül Hoca’ımı şaşırtan benim cevabımdı. O günkü bilgi seviyemle bunun sebeplerini de izaha çalışmıştım. Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü 1980’de bitirmiş, 1986 yılında lisans tamamlayarak Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunu olmuştum.

Merhum Erol Güngör’ün Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne tayini benim de kurum değiřtirmem ve Edebiyat Fakültesi mensupları arasına katılmamı sağlamıştı. Süleyman Hayri Bolay, Mustafa Kafalı, Erol Güngör gibi şahsiyetler hayatımdaki bu değışiklik sürecine dokunan insanlar olmuştur. 12 Eylül 1980 darbesinin 1982-1983 yıllarına kadar uzanan etkisi, bıraktığı tortular, karşılaştığım bazı güçlüklerin sebebiydi. Ve bunlar, Rektör Erol Güngör’ün esprili bir müdahalesi ile hallolmuş, o günden sonra her karşılařmamızda Kafalı Hoca tarafından, “Ceviz Tařlayan Mustafa” olarak tavsif edilmiştim.

Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin sekreterliğini yaptığım 1985 yılında, bölümümüz yeni bir hoca ve başkanı tanıştı; Prof. Dr. Nejat Göyünç. Konya’ya gelinceye kadar görev yaptığı yer ve yıllarda Göyünç’ün, sonradan Tarih sahasının tanınmış hocalarının hayatlarına dokunmuş bir şahsiyet olduğunu öğrenecektim. Bu dokunuş benim hayatımda 1988 yılında gerçekleşti. Hocam, Türkiye Cumhuriyeti

---

\* Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, marikan@selcuk.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7927-9304.

Tarihi'nde yüksek lisans yapmamı teklif etti. Benim için yeni bir hayatın kapısı aralanmıřtı. Bu kapıyı açan el, Nejat Gyn'e aitti. Yüksek lisans ve doktora srelerinde, danıřmanım olma řerefini de bahřetti. Bunun ne demek olduėunu ve kıymetini anlamam için, hocayı ve hocanın hayatında iz bıraktıėı řahsiyetleri tanımam gerekecekti. Bu isimleri burada sayıp dkmyorum. Onlar, Tarih ile ilgili olanlar tarafından biliniyor ve bu isimler arasına, hocamın talebesi olarak katılmanın byk bir řeref olduėunu bugn takdir ediyorum, anlıyorum.

Osmanlı ve Trkiye Cumhuriyeti Tarihi alanlarının kıymetli bir hocası ve eserler sahibi olması, sadece kendi lkesinde deėil diėer lkelerin nemli bazı tarihileri ile ortak alıřmaları ve dostlukları bulunması, *Osmanlı Arařtırmaları Dergisi*'nin ortaya ıkıřı ve yknn omuzlanması, uluslararası birok kongre ve sempozyuma katılması, yelikleri, kendisinin dzenlediėi faaliyetler onu kıymetli kılan zelliklerdendi. Bunlara, el uzattıėı, niversite kadrolarında yer almalarını saėladıėı, resmi ya da gayri-resm danıřmanlıėını yrttėu onlarca talebesinin bulunması, bugn bu talebelerinin yetiřtirdiklerinin profesr kadrolarını almıř olmaları eklenmelidir.

Nejat Gyn'n akademik hayatı ve faaliyetleri kadar, onu kıymetli kılan ve kendisini hatırlayan herkesin iřaret ettiėi insan vasıflarıdır. Nezaketi, tevazuu, yardım severliėi, cmertliėi, tanıyan ve İstanbul'a yolu dřen herkesin evinde aėırlanması, haksızlık karřısında susmaması, doėrunun, yardıma ihtiyacı olanın yanında yer alması, onun ok sevilmesinin, bir baba gibi grlmesinin sebeplerinden olmuřtur. Onun btn bu hususiyetlerinin tezahrlerini, kendi hayatı zerinde mřahede etmiř, yařamıř birisiyim. Tarih Blmne, Trkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalına asistan olarak giriř hikyem, bunun bir rneėidir. Tarih lisans diplomasına sahip olmayan birok řahs Tarih alanına ekmiř, onların akademik hayatta ilerlemelerini saėlamıřtı. Ama bunlar arasında ben, hocamın başkanlıėını yaptıėı blmde akademik hayata devam etme imknına da kavuřmuřtum.

ok uzun saatler sren derslerini sıkılmadan takip ettiėimiz gnleri, hasretle anıyorum. Arřivler Genel Mdrlė yapan hocamın, tarih arařtırmalarında belgeye verdiėi deėeri, onların nasıl okunacaėı ve deėerlendirileceėini bu derslerde ėrenmiřtik. Bazen bu derslerin, Konya'nın tarih meknlarına hatta bařka řehirlere tařtıėı da olurdu. Arřivde memleketim Ermenek'e dair belgelerin knyelerini yazıp,

bunlardan bir tanesinin eski harfli kopyasını çıkarıp bana verdiđini unutmadım. Sizi adeta arřive bu tür davranıřlarıyla çekiyor, onun yolunu gösteriyordu.

Yüksek Lisans tez konum, *Asker Mektupları* olarak hocam tarafından tespit edilmiřti. Bu mektuplar, Ankara'da Kızılay Arřivi'nde bulunmaktaydı. Etimesgut'ta bir depo görünümünde olan ve henüz arřiv olarak tam bir düzenleme yapılmayan, görevlisi bulunmayan bu depoya Gazi Üniversitesi'nde vazifeli ve tez konusu arayan Tufan Gündüz ile birlikte girmiřtik. Birinci Cihan Harbi Türk esirlerine ait kartpostallar, büyücek zarf içinde aileye ulařmayan bir tomar mektup ve diđer evrakı heyecan ve hüznle, adeta bir duygu seline kapılarak gözden geçirmiřtik. Bugün hâlâ tesir sahasından çıkamadığım, çalışmalarımın ekseriyetle konularını seçtiğim Seferberlik yılları ve esirler ile tanışıklığım, bir arařtırmacı olarak burada ve böyle başlamıřtı.

Doktora tez konum, Konyalı bir mühim şahsiyet olan Hamdi Ragıp Atademir üzerineydi. Tarihin bir başka çekici alt alanı biyografi/hal tercümesinin cazibesine de bu çalışma vesilesiyle kapıldım. Birinci Cihan Harbi Türk esirleri ile ilgili çalışmalarım, onların mektupları ile başlamıřtı. Bugün bu nesilden bazı şahsiyetleri, önce hal tercümeleri ve sonra diđer yönleri ile çalışmaya devam ediyorum. Yolu mektepten cepheye, cepheden esarete, bazen de řhadete ulařan, oradan geçen bir nesildi onlar. Niđdeli Hasan (İbrahim) Ethem, İskilipli Rifat Ramî, Çorumlu Faik, İstanbullu İdris Sabih gibi gençler ile bu vesileyle tanıştım. Bazıları savař sonrası memlekete dönebilmiş, bazıları cephelerde kardeşlerini kaybetmişti. Bunlardan ikisi de dedem Ermenekli Mustafa ve ağabeyi İsa idi.

Yüksek lisans ve doktora tez konularım, Cihan Harbi-Esirler-Biyografi bağlamında bir çalışma alanı açmıřtı. Tarih metodolojisini öğrenmiş olmam, savař yıllarının yolu cephe, esaret ve řhadetten geçen şahsiyetleri arasında ailemden insanların bulunması -dedem ve ağabeyi İsa gibi- ayrıca beni aileye mensup şahısların hayatını araştırma ve yazmaya sevk etti. Hadimizade Mehmet Emin, Süleyman Hayri Bolay, Bolay Ailesi ve onun başka fertleri hakkındaki çalışmalar, böylece ortaya çıktı. On yedinci yüzyıl ortalarına kadar uzanan Bolay Ailesi tarihini, belge ve literatürden takip ederek tespit edebilmişim. Rahmetli annem Huriye Arıkan'a, babası tarafından verilen ilk ismin Zehra olduđunu, sonra genç yařta kaybettiđi kız kardeři Huriye'nin adı ile bunu

deęiřtirdiđini, Konya Maarif M¼d¼rl¼đ¼ Arřivi'nde dedeme ait dosyadaki 1927 tarihli bir belgeden hen¼z birkaç yıl önce öđrenmiř olmam; bana aılan yolun, uzanan elin bir defa daha kıymetinin ifadesi olmaktadır.

Biyografiye dair alıřmalar, arařtırılacak řahısların ailelerine mensup bug¼n yařamakta olan deđerli insanlar ile tanışma fırsatı verdi. Deđerli b¼y¼kler ile tanıştım, faydalarını görd¼m. Zengin arřivlik malzemenin sahibi oldum. Bunlar, b¼y¼k bir kıymeti haizdir ve adeta servet deđerindedir. O hazineden daha birok alıřmanın ıkabilecek olması; duyduđum heyecan, aldıđım zevkin bir bařka sebebidir. Bu alıřmalar, eyrek y¼zyıl öncesinden bu yana sözl¼ tarih alanında alıřmalar yapmamın da sebebi oldu, imkânını sađladı.

Bug¼n bana, “*Yeniden d¼nyaya gelseydin hangi mesleđi ve alanı seerdin?*” sorusu sorulmuř olsa; vereceđim cevap muhakkak, Edebiyat ile sıka yolu kesiřen bir Tarih sahası olurdu. B¼t¼n bunlar muhterem hocam Nejat G¼y¼n sayesinde olmuřtu. Onun araladıđı Tarih kapısından girmiř, birok tarihî olay ve řahsın gemiřiyle, hayatıyla böylece tanışmıřtım. Hatta bu yol, kendi akrabalarımaya kadar uzanmıřtı. Bazen yaptıđım alıřmalar, o alanın m¼mtaz hocaları ile tanışmamı sađlamıřtı. Biyografi ve Bibliyografinin¼stadı Ali Birinci ile tanışıklıđım ve fikirlerinden, bilgisinden istifade yolu, 1998’de doktora tezimin K¼lt¼r Bakanlıđı tarafından yayınlanması ile aılmıřtı.

Hocam Nejat G¼y¼n’¼n bilgi ve görg¼s¼nden istifade zamanlarım, mesai saatleri ile sınırlı deđildi. Konya’ya evini tařımamıřtı. Arkadařlarım Ali Galip Baltaođlu ve Ramazan alık ile birlikte kalıyordu. Evin bir bařka m¼davimi de bendim. Tarihiliđe ve onun da ötesinde hayata, insanlıđa dair hocamızdan istifademiz akřam sohbetlerinde devam ederdi. Bir arkadař gibi davranır, zaman zaman esprileri ile ortama neře katardı.

Emeklilik sonrası Konya’ya geliřlerinde genellikle evimi řerefendirirdi. Onu misafir etmekten mutlu olurduk. Bir bařka yazımda da belirttiđim gibi ocuklarım G¼ktuđ ve Alptuđ’un bir diđer dedeleriydi. Her geliřinde mutlaka bir hediyesi olur, onları sevindirirdi. G¼ktuđ ile satran oynadıđı zamanları hatırlıyorum. Odasında yatan yařlı babama uđrar, onun halini hatırını sorar, gönl¼n¼ alırdı. Eřim Mukaddes masaya oturmadan yemeđe bařlanılmaması; onun nezaketinin, kibarlıđının bir örneđiydi. Bu günleri l¼tfettiđi için Allah’a ř¼krediyorum.

Onu anmak için yazılan her yazıda, yakından tanıyanlar mutlaka hatıralarından bahsederler. Ben de yukarıda anlatılanlara ilave olarak hocamın Fenerbahçe taraftarı oluşuna dair birkaç hatırayı nakletmek istiyorum:

Aydınspor, Birinci Lige yeni çıkmış ve ilk maçını İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayacaktı. Oğlu Ekrem Bey'in de ısrarı ile hocam, ilk defa maça gider. Sezonun ilk maçı olması sebebiyle maça giriş zahmetlice olur. Maçın oynanması için tribünde epey beklenilir. Hocamın takımı Fenerbahçe, ligin acemisi Aydınspor'a kendi evinde 1-6 mağlup olur. Tabii hocam da maça gittiğine pişmandır. Statta ilk maç seyri, tatsız bir hatıra olarak kalır.

Fenerbahçe'nin yenildiği maç akşamlarında hocamı, Konya'dan telefonla arardım ve hiç maçtan bahsetmeden halini hatırını sorar, kısaca sohbet ederdim. Bu arada belirteyim, telefonda uzun konuşmayı sevmez bunu bir israf olarak telakki ederdi. Tabii zaman olarak da.. Bu sohbet sırasında bana söylediği, “*Evladım sadede gel. Niçin aradığını tabi ki biliyorum.*” olurdu. Benim bu takılmamı, olgunlukla ve gülerek karşılardı.

Benimle aynı dönemde Yeniçağ Tarihi asistanı olarak bölüme gelen Alpay Bizbirlik diye bir mesai arkadaşımız vardı. Bir futbol sohbeti esnasında, Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. Hocam gayet ciddi bir tavır takınarak, “*Senin Galatasaraylı olduğunu bilseydim bu bölümde asistan olamazdın.*” dedi. Alpay, telaşlı bir şekilde karşılık vermişti: “*Ama hocam, ben o kadar koyu bir Galatasaraylı değilim.*” Hocam güldü ve “*Evladım, ben şaka yaptım. Telaş etme.*” diyerek onu rahatlatmıştı.

Hocamın irtihalinde, onu uğurlamak için cenaze namazının kılınacağı camiye gelen cemaat, ne kadar çok sevildiği, hürmet edildiğinin bir ifadesiydi. Onu, sevdikleri, Üsküdar'dan ebedi hayatın ilk durağına uğurladılar. Üzüntüm kadar ruh halime hâkim olan, herhalde onu tanımış ve talebesi olmak şerefini bana lütfetmiş olmasının mutluluğuydu. Bir el, hayatımın bir noktasında bana dokunmuş, daha seçkin ve mutlu olacağım bir vasatın kapısını aralamış ve beni buyur etmişti. Bu el, merhum ve mağfur Prof. Dr. Nejat Göyünç'e aitti. Bu dünyadan göçüp gidinceye kadar, onu diğer sevenleri gibi hasretle, hürmetle ve rahmetle yâd edeceğim.

