

---

VEFAYÂT

---

## Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM Hocamın Ardından

Fatih Erkoçođlu\*

9 Mayıs 2017 tarihinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenbođa külliyesinde İslam Tarihi II dersini veriyordum. İki dersi blok yapmıř sonra da kısa bir ara vermiřtim. Bu arada telefonuma gelen mesajları kontrol ederken arkadaşların paylařımında, Prof. Dr. İbrahim Sarıçam hocamın vefat haberini almıřtım. Doğruluđunu teyit için hemen Ankara İlahiyat'tan Prof. Dr. Eyüp Bař hocamı aramıř ve hocam bu durumu tasdik ettiđinde ise çok üzölmüřtüm.

Prof. Dr. İbrahim Sarıçam hoca, aslında birkaç yıldır hastalıđı ile mücadele ediyordu. Takriben bir ay kadar önce, Eyüp Bař ve Eyüp řahin hocalarımla Ankara Tıp Fakóltesi'nde kendisini ziyarete gitmiř, fakat kendisi ile görüřememiřtik. Sadece kapının ucundan ancak bir teřehhüt miktarı kendisini görebilmiřtim. O gün eři ve çocuklarıyla görüřebilmiřtik.

O gece saat 12 suları idi, Eyüp hocamla bazı iřlerimizi telefonla görüřtükten kısa süre sonra kendisi beni aradı ve İbrahim hocamın rahatsızlıđının iyice arttıđını ve kendisinin hastaneye gideceđini söyledi. Bunun üzerine ben de kendisine eřlik etmiřtim. Sabah üç, üç buçuk sularına kadar hastanede kaldık. Prof. Dr. Mehmet Özdemir hocam da İbrahim Bey'in acillendiđini duyunca gelmiřti. İbrahim Bey'in eři, kayınbi-

---

\* Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakóltesi Tarih Bölümü, fatiherkocoglu@hotmail.com

raderi, kızı ve ođlu da hastahanedede idiler. Gittiđimizde hocamızın bir miktar rahatladıđı belirtilince, biz de mutlu olmuřtuk.

İbrahim hocamla ne zaman tanıřtıđımı hatırlayamıyorum. Hafızamı çok zorladım, fakat hatırlayamıyorum. Zira kendisi lisans döneminde bizim dersimize gelmemiřti. Bilhassa İslam Tarihi dersini biz o vakit Mehmet Özdemir hocamızdan almıřtık. Bilahare de Prof. Dr. Nesimi Yazıcı hocamla Paleografya ve Türk-İslam Devletleri Tarihi dersini görmüřtük.

Hocamızla tanıřmamız, kuvvetle muhtemel 1997 yılında bařladıđım yüksek lisans derslerinde olmuřtu. Hocamızın siması, bir akrabamı andırđıđından, kendisine karřı içimden farklı bir sevgi hissediyordum. O zaman odası 3. katta idi. Aynı dönem mezunu birkaç arkadaşımızla birlikte ders alıyorduk. Hocamdan İslam Öncesi Arap Tarihi ve Batı Literatüründe Hz. Muhammed derslerini almıřtım.

Doktora tezimi çalıřırken hocamın yanına sıklıkla uğurdım. Dipnotta kaynakları gösterirken, ana kaynađın yanında bařka kaynakları da görmemi hep vurgulardı. Hatta "böyle yaptıđın takdirde ben daha çok mutlu olurum" derdi. Bundan dolayı da tezimin bazı kısımları tahkikli metne dönüşmüřtü. Bir rivayetin yüzyıllar boyunca kaynaklarda nasıl ele alındıđına da böylece řehadet ediyordum.

2004-2005 yılları arasında Arapça dil kursuna gittiđim Dımařk'tan geldikten sonra, burada iken ziyaret ettiđim Busra ve Ürdün'de Mute savařının cereyan ettiđi yere dair çektiđim fotođraflardan hocama bahsetmiřtim. Hocam da yeni baskısı çıkacak olan *Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı* adlı kitabına koymak için benden fotođraf istemiřti. Bunun üzerine birisi Busra'dan olmak üzere diđeride Mute savařının yapıldıđı yerle ilgili olarak hocama iki adet fotođraf takdim etmiřtim. Hocam bunları yeni baskıda kullanmıřtı. Bir gün bana, odasında iken yanlıř hatırlamıyorsam pořeti hiç açılmamıř halde, yayınevini kendisine takdim ettiđi kitaplardan bir miktar kitap vermiřti. Ben de hocamın hediye ettiđi kitaplarını eře, dosta ve akrabaya dađıtmıřtım.

Doktora savunmam sonrasında 2007'nin bařlarında asıl kadromun bulunduđu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne dönmüřtüm. Artık 2011 yılına kadar Sivas'ta yařayacaktım. Tabi bu durum benim Ankara'ya

gidiş gelişime engel teşkil etmiyordu. Sıklıkla Ankara'ya gidiyordum. Ankara İlahiyat'a gittiğimde mutlaka, diğer hocalarımı ziyaret ettiğim gibi İbrahim Bey'e de uğurdum. Hocam güler yüzü ile beni odasında karşılıyordu. Hocamla paylaştığımız pek çok konu bulunuyordu. Bilhas- sa kendi sahamız İslam tarihi olmak üzere, sıklıkla şehircilik ve mimar- lık üzerinde konuşurduk. Kendisinin Almanya tecrübesi vardı, bir süre de orada yaşamıştı. O memleketin tabiatını, mimarisini ve hayatının ritmini sevdiğini her ortamda ifade ediyordu. Bu arada o dönemde Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin hocalarımla birlikte hazırladıkları *İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru* kitabının Almanca ile ilgili kısımlarından bahsederdi.

Aynı yıl 2007 yılında İbrahim Sarıçam hocamın genel koordinatör- lüğünde, yukarıda bahsettiğimiz çalışma ile bağlantılı TÜBİTAK'ın bir projesi kapsamında ilk dönem İslam tarihi olaylarının meydana geldiği mekanların tespiti, bilgi ve görsel malzemenin temini ve ilgili kütüpha- nelerde çalışma yapmak üzere Suriye, Ürdün ve Kudüs'ü içine alan 15 günlük (20.06. 2007-04.07. 2007) bir araştırma gezisine çıkılması plan- lanmıştı. İbrahim hocam, daha önce bu bölgede bulunduğum için benim de rehber olarak kendileriyle bu geziye katılmamı istemişti. Ben de memnuniyetle bu teklifi kabul etmiştim.

Bu araştırma ve inceleme gezisinde Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Prof. Dr. Seyfettin Erşahin hocalarım da yer alıyordu. Bu gezi benim için bulunmaz bir fırsattı. Her ne kadar bu bölgeyi iki yıl önce karış karış gezmiş olsam da sahasının otoriteleri olan hocalarımla bu mekanları gezmek benim için ayrıca büyük bir şanstı. İsrail sınırında Mehmet Özdemir ve Seyfettin Erşahin hocalarımla pasaportlarına işlem yapılıncı kendileri, müteakiben Amman'dan Türkiye'ye uçakla dönmek zorunda kalmışlardı. (Pasaporta işlem yapılıncı Suriye'den geçiş yapma- ları imkan dahilinde değildi) Biz de sadece üç kişi olarak karayolu ile Suriye'yi gezmiştik.

Hocalarımla tam 15 gün, otobüs, taksi, minibüs her ne varsa onlarca araç değiştirerek, maceralı bir inceleme gezisi yapmıştık. Ziyaret ettiğimiz her yer, her objenin fotoğraf ve video kaydını alıyorduk. Suriye'de Dı- maşk, Busra, Der'a, Hama, Humus ve Halep şehirleri, Ürdün'de Aclun, Cereş, Ümmü Kays ve Yermuk vadisi, Mute, Abbasilerin ihtilale hazırlık

merkezi Humeyme, Akabe, Nebatilerin başkenti Palmira ve bazı Emevi sarayları, İsrail'de Kudüs, Yafa, Hayfa, Akka, Halil ve Beytlahim şehirleri birlikte gezdiğimiz mekanlardı. Akabe'ye giderken şoförümüz yolda uyuyunca, büyük bir tehlike atlattığımız. Sabahlara kadar gece yolculukları yapmış, sıcaklığın altında zikredilen bu coğrafyada görmediğimiz, gezmediğimiz yer bırakmamıştık. Yıllar sonrasında bu gezi hakkında konuştuğumuzda, hocam bu gezinin tadının damağında kaldığını, böyle bir geziye katıldığından dolayı çok memnun olduğunu belirtmişlerdi. Derslerine girdiği öğrencileri de hocamın sıklıkla bu geziden bahsettiğini bana aktarmışlardı.



Suriye ve Ürdün Yollarında



Kudüs Sokaklarında



Kudüs Sokaklarında



Kubbetü's-Sahra (Kudüs)



Yafa ve Hayfa'dan Kesitler



VI. İslam Tarihi Anabilim Dallarını Koordinasyon Toplantısı 2009

2011 yılında Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde göreve başlamamdan dolayı hocam çok memnun olmuştu. Böylece Ankara'da kendisine daha fazla uğrama imkanına sahip olmuşsun. Ziyaret ettiğimde hocamın uğraşları dikkatimi çekerdi. Bu dönemde hulefâ-yı râşidîn dönemi halifelerini hazırlıyordu. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'ı yazıp bitirmişti. Hocamızın imzalı olarak takdim ettiği bu kitapların benim kütüphanemde olduğunu da burada acizane belirtmek isterim.

2012 yılında doçentlik için başvuruda bulunmuş, ancak 2013 yılında doçentlik sınav yerim yedek jüri üyesine göre şekillenmiş ve Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa olmuştu. Savunma sonrasında hocalarımla birlikte Prof. Dr. Mefail Hızlı hocamın tavsiye ettiği lokantaya gitmiştik, bu esnada İbrahim Sarıçam hocam beni aradı. Belki de savunma sonrasında beni ilk arayan hocamdı. Henüz doçentlik unvanını almıştım. Beni tebrik ettikten sonra artık bu dünyada imtihanın bittiğini, sadece Allah'a vereceğim imtihandan başka bir imtihanın da kalmadığını söylemişti. Evet, dünya hayatımda mesleğimle alakalı olarak önemli bir aşamayı bu sınavla geçmişim. Önümde artık büyük bir engel kalmamıştı. Kıymetli hocamızın dediği gibi Allah'a vereceğimiz imtihanda başka bir imtihan da kalmamıştı.

Hocamız bütün rahatsızlığına rağmen, işlerini yapmaya, derslerine girmeye, kitaplarını yazmaya çalışıyordu. Hayata bağlayan husus sanki bu idi. Odasına geldiğimde ara ara dinlendiğine rastlıyordum. Işın tedavisi gördüğünde halsiz oluyordu. Yine de işinin başında bulunmaya azami gayret sarf ediyordu. Bir ziyaretimde, uzun yıllardır annemin memleketi Gerede ile ilgili yaptığım mahalli tarih çalışmalarından haberi olduğundan, hocam kendi köyü ile ilgili yaptığı çalışmayı, *Bartın-Çakırömerağa Köyü'nde Bir Aile'nin 365 Günü (1966-1967)* adlı kitabını imzalayarak bana takdim etmişti.

Son görüşmemizden bir öncesinde Gölbaşı'nda almış olduğu arsaya, Gölbaşı Belediyesi'nin planlarını hazırlattığı evlerden yaptırmak istediğini belirtmiş ve birlikte bir miktar belediyenin sitesinde yer alan bu evleri incelemiştik. Bana da görüşümü sormuş, hangisini daha çok beğendiğimi söylememi istemişti.

Bundan sonraki bir görüşmemizde ise ben odasının kapısını çalar-ken hocam da, kapıdan çıkıyordu. Beni içeriye davet etti. Bana da lava-boya kadar gideceđini söylemişti. İçeride ođlu Semih vardı. Kısa süre sonra hocam gelmişti, fakat ađzını bıçak açmıyordu. Kullandıđı ilaçlar-dan dolayı olsa gerek yorgun ve bitkin bir hali vardı. Her zaman ki ko-nuşmamızı yapamamıştık. Bir süre Semih'le sohbet ettik, ben daha son-ra iznini istedim ve odadan ayrıldım.

Hocamı daha sonra Prof. Dr. Nesimi Yazıcı hocama saygı günü adı altında düzenlenen programda görmüşüm. Hatırlayabildiđim kadarıyla Nesimi Yazıcı hocama hediyesini İbrahim Sarıçam hocam takdim etmiş-ti.

İbrahim Hocam, halk musikisini dinlemeyi çok severdi. Hatta fırsat-tını bulduđunda da icra etmeye çalışırdı. 2009 yılındaki Ankara İlahi-yat'ın organize ettiđi İslam Tarihçileri Kolokiyumu'nda bir akşam, katı-lımcı hocalarımızın büyük ısrarı üzerine sözleri ve müziđi Dr. Mehmet Özbek'e ait olan bir türküyü bizlere okumuştı. Bu yazıyı hazırlarken daha önce kaydettiđim bazı videoları gözden geçirirken hocamın bu yorumunu da bulunca çok sevinmişim.

*"Dađlar ađardı kardan  
Haber gelmedi yardan  
Ya gel ya mektup gönder  
Kurtar beni burdan*

*Gözleri fettân güzel  
Derde dert katan güzel  
Elinden nere gidem  
Bize şer satan güzel"*





İslam tarihi alanında pek çok eser veren değerli hocam Prof. Dr. İbrahim Sarıçam, nazik, kıymetli, kıymet bilen bir insandı. Üzerimizde büyük emeği vardı. Allah kendisinden razı olsun.

Ruhu şad olsun. Rabbim, hayatını anlatmaya adanmış peygamberine komşu kılsın.

### Muhtelif Fotoğraflar





2009 Yılı İslam Tarihçileri Kolokyumu Gezisi



Aclun (2007)



Ummu Kays'dan Yermuk Vadisi (Ürdün)



Mıřatta Sarayı (Ürdün 2007)



Mute (Ürdün)



Humeyme (Ürdün)



Busra (Suriye)





Kaltu'l-Hisn (Suriye)



Halep Kalesi Giriş (Suriye)



Halep Kalesi



Bursa İslam Tarihçileri Kolokyumu (2013)



Blagay Tekkesi ve Mostar (Bosna Hersek)