



Mehmet Tunçer¹ ile Ruşen Keleş Üzerine

Ruşen Keleş Hoca ile tanışıklığınız ne zamana dayanıyor? Yollarınız ne zaman keşişti? Ruşen Hoca'yla nasıl tanıştığınızı anlatabilir misiniz?

ODTÜ'de ŞBP'de okurken 1975-82 arası Ruşen hocamı kitaplarından ve toplantılardan tanıdım. 1991 Yılından itibaren de A.Ü. SBF, Kamu Yönetimi ve Siyaset ABD' da "Kent ve Çevre Bilimleri" Doktora Programında Ruşen hocamdan dersler aldım.

Ruşen Keleş Hoca'nın yaşantınıza ve kariyerinize nasıl bir katkısı oldu?

Kendisi her zaman örnek aldığım, sevdiğim, saydığım, danıştığım ve bana yol gösteren bir bilim insanıdır. 1993-95 arasında tamamladığım "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Tarihsel Çevreyi Koruma Politikası: Ankara, Bergama ve Şanlıurfa Örnekleri" başlıklı Doktora Tezimin danışmanıydı. Daha sonra birçok ortamda, akademik ve bilimsel toplantı, konferans ve panellerde, Mimarlar Odası Kent İzleme Danışma Kurulu toplantılarında hem Ruşen hocam, hem de Cevat Geray hocam ile birlikte oldum. Kendisi aşağıdaki kitaplarıma Önsöz² yazarak beni onurlandırmıştır.

Ayrıca editörlüğünü Ruşen Keleş hocamızın yaptığı birçok kitapta kitap bölümü yazdım, birlikte TV ve Panellerde konuşmacı olmaktan gurur duydum...

Ruşen Hoca ile ilgili aklınıza gelen bir anıyı anlatır mısınız?

SBF'de "Kent ve Çevre Bilimleri" konusunda "Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimleri ABD" de Doktora'ya kabul edilmem ile aslında akademisyen daha

¹ Prof. Dr., Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

² Tunçer, M., Haziran 2021, Kitap: "Güzel Şehir İlkeleri: Eski Prag-Eski Ankara", Gazi Kitapevi Yay., Ank.

Tunçer, M., 2019, Kitap: "Korunamayan Kültürel Miras, Hacı Bayram Camisi ve Augustus Tapınağı Çevresi", Gazi Kitapevi Yay., Ank.

doğrusu Bilim Adamı ne demek görmeye başlamıştım.. Sevgili Can Hamamcı'nın bir sempozyumda bana Doktora Programı açıyoruz demesi ile her şey değişti. 2 Kişi aldılar, Demet (Erol)³ ve ben o dönem...

Doktora derslerini almaya başladığımız 1992 yılının başından itibaren sevgili Ruşen, Cevat ve Can hocamızla çok daha yakın bir araya geldik. Sevgili Ruşen Keleş, Cevat Geray, Can Hamamcı ve diğer hocalardan ders almak, başarılı ve sevilen bir öğrenci olmak bu yaşlarda bile insanı heyecanlandırıyordu. Tekrar sıkı bir öğrencilik hayatı ve birlikte önemli sayılacak Projelerde (Şanlıurfa, Bergama, Ankara Kalesi, Perge, Talas koruma planları vd) birlikte çalışma fırsatını yakalamıştık. SBF'deki hocalarım ile birlikte uluslararası konferanslara katılmak, davet edilmek çok güzel bir duygu idi...

Hele sevgili doktora arkadaşım Demet Erol ile Ruşen hoca ve Cevat hoca ile birlikte yaptığımız unutulmaz İstanbul Konferansı ve Boğaz gezisinde rehberlik yapmak da ayrı bir güzellikti.

Daha sonra, tam da tez aşamasında Antakya'da yapılan ikinci "Biopolitics" konferansı da unutulmaz idi, Cevat hoca ile bildiri vermek de ayrı bir keyif idi (Biopolitics, Vol.IV, 1992). Hatta, İstanbul'daki bir başka toplantıdan uçakla Adana'ya geçip gece annemleri sevindirip, ertesi sabah Cevat hoca yerine heyecanla sunuşu yapmak da bana düşmüştü...

Bizim Demet (Erol) ile ilk doktora öğrencisi olduğumuz Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent ve Çevre Birimleri Anabilim Dalı doktora programı derslerimize devam ederken "Biopolitics Dersi" aldığımız günlerde, Ruşen hocam İstanbul'da uluslararası "Biopolitics Konferansı" olduğunu ve oraya bir bildiri ile katılabileceğimizi söylemişti...

Biz de Demet ile Biopolitics-Çevre eğitimi alanında ilk bildirimizi yazdık gönderdik ve kabul edildi (Tunçer, Erol, 1992).

Bu bildiriye sunmak üzere Ruşen hocam, Cevat hocam, Demet ve SBF'den Aykut hocamız ile, benim arabamla yola çıktık... Yolda çok keyifli bir yolculuk yapıyorduk ki bir ara polis durdurdu ve ruhsat ehliyet dedi...

Gülümseyerek "beyefendi radara düştünüz" dedi... Çok da süratli değildik ama hiç unutmuyorum.. Ruşen hocam, polis memuru durdurunca "bir dakika Mehmet bey önce ben ineyim" dedi..

Polise ne diyeceğini heyecan içinde bekledik. Bir dakika geçmedi geri geldi "polis memuruna radara düştünüz" olarak bir cümle yapısı olamayacağını söyledim, "Radar hız sınırını aştığını tespit etti" demesi gerekiyordu" dedi...

³ Erol, D., Doç., Dr., Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesidir.

Yolda ne zaman 90 kilometreyi geçtiğimde Ruşen hocam, yanımda nazikçe beni uyarıyordu... *"aman Mehmet bey radara düşmeyelim bu sefer!"* Yıllarca anlattığım unutulmaz güzel bir anıydı..

İstanbul'da Vilayetler Evi'nde kaldık.. Sanırım 3 gece.. Oldukça lüks bir otel niteliğinde bir Konuk Eviydi.. Valilerin kaldığı ve bir Biopolitics Konferansı'na gelen yaklaşık 20-25 kişi de burada konaklıyordu.. Vilayetler evinde çok farklı yemekler ile ağırlandık.

Cevat ve Ruşen hocalarımız İstanbul'da Vali vd birçok yetkili kişiyi de tanıyordu.. Bu konferans esnasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Baltalimanı'ndaki lokantası'nda bir akşam yemeği, daha sonra gene İstanbul'da köprü'nün ayakları altındaki Beylerbeyi Sarayı'nda.. Ve bunun üzerindeki Malta Köşkü'nde akşam yemekleri.. Ve hiç unutmuyorum Biopolitics Organizasyonun kurucusu Atina'dan Agni Arvanitis ile ilk tanışmamız.. Ve değişik gruplarla konferans esnasındaki diyaloglarımız.. Bu arada Adana'da yapılacak olan ikinci Biopolitics Konferansı'na da katılma daveti aldık (Geray, C., Tunçer, M, 1995).

O dönemde konferansın son gününden önce –sanırım- Aziz Nesin'in Çatalca'daki 30 civarında öğrenciye eğitim verdiği ve onları yetiştirdiği çok güzel bahçe içindeki büyük evine (Köşk) gittik..

Yaklaşık 65 kilometre kadar süren bir yoldu ve hocalarımız bir büyük tepsi baklava aldılar çocuklara dağıtılmak üzere.. Aziz Nesin bizi bekliyordu, odasında bizi ağırladı..

Hiç unutmuyorum çok güzel fotoğraflarımız var odasında, masasının üstünde çeşitli paket kağıtları ve paket ambalaj malzemesi ayrıştırılmış.. Onları anlattı ..*"bunlar dedi bana gelen kitapların paketleri, hediyelerin paketleri öğrencilere ve buradaki çocuklara yılbaşı hediyesi için ayırıyorum, onlara paket yapıp hediye veriyorum..."* unutulmayan bir anıydı☺

Yeni yapmakta olduğu yaptırmakta olduğu toplantı salonu, çok amaçlı salon ve çocuk eğitim yurtlarını gezdirdi.. Sanırım 2-3 saat kadar orada kaldık, ağırlandık ve geri döndük.. Bu bizim için çok değerli bir anıydı.. Bir akşam, konferansın 1. günü akşamı Cevat hocam üzerine çay döktü sabah kalktık, Cevat hocayı göremedik, odasına uğradım ütüye ihtiyacı olduğunu söyledi.. Demet ile ikimiz ütü masası ve ütü bulduk, ütüledik. Bu anı da çok unutulmaz ve birlikte fotoğraflarımız da vardı.

Uluslararası Biopolitics Konferansı'nın son gününde boğazda motor gezisi yapıldı ve Ruşen hocam bana rehberlik görevini verdi... Ben de bildiğim kadarıyla Boğazın iki yakasındaki muhteşem güzellikte önemli yapıları ziyaretçilere anlattım.. Çok güzel bir gezi oldu ve unutulmaz bir anıydı..

Sevgili Ruřen hocama bu ilk uluslararası konferansta ve bundan sonra süregelen desteklerine çok teşekkür etmek istiyorum ve aramızdan ayrılan Cevat Geray hocamızı da saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.

Bunların dışında eklemek istediğiniz bir husus var mı?

Sevgili Ruřen hocam, 90 yaşına girerken hepimize örnek olan konuşma ve yazılarıyla, dünya, ülkemiz, Ankara'nın çevre ve kentleşme sorunlarına çözüm getiren, Atatürk Cumhuriyetini ve Başkent Ankara değerlerini savunan örnek bir bilim insanıdır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de uluslararası ve ulusal platformlarda anılan konularda çaba göstermesi hayranlık uyandıran bir meziyettir. Nice sağlıklı ve uzun yıllar diliyorum.

Katkınız için çok teşekkür ediyoruz.