

# Editörden

*From the Editor*

Bu sayı Eskiye'nin akademik-hakemli bir dergi halindeki devamının üçüncü ürününü temsil etmektedir. Eski sayılarımızla birlikte artık bu noktada yayın hayatında varlığımızı ortaya koyduğumuzu söyleyebilecek durumda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu, belli bir kanıksama ve gevşeme halini değil ama artık bu alanda belli bir söz söyleme ve daha önemlisi söyleyecek sözü olma durumunu daha güvenli bir şekilde dile getirmeyi de akla getirmelidir. Nitekim her bir dosya şekillendikçe bu güvenin artmakta olduğunu söyleyebiliriz.

Bir önceki sayımızda dile getirdiğimiz bereketli olma temenisi bu dosyamızda da gerçekleşecek görünüyor. Bu sayıda *İslam ve Felsefe* başlığı etrafında felsefeden kelama ve fıkha, Tehafüt geleneğinden İsrakî düşünceye, Ahlaktan Kur'an'a, Farabî ve İbn Sîna'dan Gazzalî ve İbn Rüşd'e ve daha bir yığın düşünüre değin bir dizi makale yer almakta; bir o kadarı da önümüzdeki sayıya hazırlanmaktadır.

Burada ayrıca şunu ifade etmeliyiz ki bir kitap, bir dergi ya da herhangi bir yayın kapsamında bir konunun ya da temanın işlenmesinde tek bir standardan söz etmek zordur; bu formatlar bakımından olduğu gibi, bunların farklılıklarını da aşacak şekilde bu sahada çeşitlenmeler mümkün olabilir. Bu bakımdan bu iki sayılık dosyamızda yer alan makalelerin kompozisyonu noktasında birçok şey söylenebilir. Örneğin çok daha sistematik bir İslam-felsefe çerçevesi beklentisi öne çıkabilir ve çıkabileceğini de bekliyoruz. Nitekim hazırlanma sürecinde yayın kurulu üyelerimiz arasında da bu tür öne çıkışlar dile getirilip tartışılmıştır. Ancak şu hususun da göz önünde tutulması gerekmektedir ki, burada her şeyden önce ansiklopedik tarzda bir ele alış süreci hedeflenmemiştir ve bunun da gerçekçi bir takım gerekçeleri bulunmaktadır. Dergiler zamana daha duyarlı yayın organları olup, zaman sınırları ile mukayyed bulunmak durumundadırlar. Onun içindir ki, ister uluslararası ister yerel nitelikte olsunlar dergiler, böyle bir amacı -en azından nihaî olarak- gerçekleştirecek bir durumda değildirler. Çünkü dergiler ansiklopediler olmadıkları gibi el kitapları da değildirler. Ayrıyeten buradaki durumun da bizlere dayattığı üzere yazı olarak katkıda bulunan kişilerin angajmanları, gündemleri, vakitleri, desteklenme ve motivasyon durumları gibi pek çok etmen, böyle bir sistematizasyonu garanti edecek bir durum arz etmemektedir. Dolayısıyla, ideal olarak farklı beklentiler içerisine girilmesi gönülden desteklenmesi gereken bir husus ise de, reel olarak bunların çoğu zaman gerçekleştirilmesi güç aşırı beklentiler oldukları noktası da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu nedenle bu ve önümüzdeki sayıda ilgili konudaki yazıların dağılımına bu gözle bakılıp, onlar arasında bir sistematiklik getirmeseler de konunun çeşitli yönlerine ilişkin özgün ya da yeniden ifade edilen bir formülasyonlar kompozisyonu olarak kabul edildiklerinde istifadenin daha fazla olacağı kanaati burada ağır basmaktadır.

Dediğimiz gibi Güz döneminde yayınlanacak olan yeni sayımızda *İslam ve Felsefe* çerçeveli yazılarımızın ikinci kısmı okuyucuya sunulacaktır. Bir önceki dosyamızda olduğu gibi, bu dosyanın da geniş boyutlara sahip olduğu gerçeğinin, söz konusu çerçevenin tek bir sayıda tüketilmek yerine bir yıla yayılarak ele alınmasını anlaşılır kılma yönünde ikna edici bir yönünün bulunduğu inanıyoruz. Bu arada gerek dosya kapsamında gerekse genel konularda yapılacak yeni çalışmalarını da yayında değerlendirmek üzere beklediğimizi bilgilerinize sunuyoruz.

Yeri gelmişken şu hususu da buradan duyurmak isteriz ki, bir dergi yazanı, çizeni, yayınlayanı kadar, okuyucu kitlenin -kaldı ki, günümüz koşullarında tümünden- ilgi ve katkılarına ihtiyaç duyar. Onun için okuyucularımızın bundan böyle daha geniş ve aktif bir şekilde bizimle irtibat kurup, eleştirileri başta olmak üzere önerilerini, düşüncelerini ve dileklerini bizimle paylaşır hale gelmelerini temenni ediyoruz. Bir kısım okuyucumuz hali hazırda, doğrudan ya da dolaylı olarak bize ulaşmış, takdirlerini, teveccühlerini; ve özellikle abonelik ve yazı değerlendirmeleri hususu başta olmak üzere, katkılarını paylaşmışlardır. Fakat eleştirilerin, değerlendirmelerin ve katkıların daha yoğun ve sürekli olarak bize ulaşması hususu bizim için özel bir önem arz etmektedir. Bu hususta Anadolu İlahiyat Akademisi doğrudan bir adres oluştururken, diğer iletişim kanallarımız da istendiği takdirde böyle bir hizmete hazır durumdadır; biz buradan böyle bir çağırımı da dile getirmek istiyoruz. Zaten böyle bir derginin yayın vasatında gerekli idealizm-realizm dengesi doğrultusunda bu tür destek ve motivasyonlardan uzak kalmaması bir esas teşkil etmektedir.

Dosyanın devam edeceği yeni sayımızda bir defa daha görüşmek dileğiyle...

İhsan TOKER