

Editörden

From the Editor

Değerli Eskiye okuyucuları, yeni bir sayı ile karşınızdayız. Derginin bir taraftan ilahiyat ve din bilimleri, bir taraftan da beşeri bilimler ile ilgili akademik içeriklerden oluşan araştırma ve paylaşım misyonu, oluşturduğu geniş ve köklü koleksiyon ile varlığını devam ettirmektedir. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de akademik dergiciliğin kemmiyet ve keyfiyet itibarıyla hızla geliştiğine şahit olmaktayız. Bu durum da söz konusu yayın toplulukları için rekabet niteliğinde zorunluluklar doğurmaktadır. Bunca derginin ve bunca içeriğin ortaya çıktığı piyasada bir derginin kendisini ortaya koyması takdir edersiniz ki kolay değildir.

Bütün bu meydan okuyucu koşullara karşılık bunca senedir ayakta kalıp, kendimizi geliştirme ve sürdürme azmimiz devam ediyorsa bu başta okuyucunun teveccühü olmak üzere birtakım avantajların varlığı ile ilgili olmalıdır. Araştırma camiamızın teveccüh, gayret ve fedakarlıkları bunda temel amillerden biridir. Ayrıca kurumsal kimliğimizin giderek daha da güçleniyor oluşu da hesabımıza bir artı etkeni temsil etmektedir.

Değişen, kırılmalara uğrayan bir dünyada yaşamaktayız. Hızına yetişmeye çalışmanın giderek daha da zorlaştığı bir vasatta bu dünyanın gereklerine icabet etmek her şeyden önce onun mahiyet ve niteliklerine ilişkin bir düşünüm çabası içerisinde olmayı gerektirmektedir. İnsanoğlu doğar doğmaz kendisini içerisinde bulduğu bir inşa durumunda dünyayı anlama, yorumlama ve yeniden yaratma ihtiyacı hissetmiş ve bu yönde çaba göstermiştir. Geçmişte daha çok dinsel tarz ve muhteva üzerinden gerçekleşen bu çabaların günümüzde hem manevi hem de daha dar anlamda bilimsel anlayış ve zeminler üzerinden ortaya çıktığı görülmektedir.

Böyle bir dünyada eski ile yeni, geçmiş ile gelecek, bugün ile yarın, dünya ile ahiret, kültür ile toplum, din ile bilim, birey ile toplum, dahili ile harici, zarf ile mazruf vs. şeklinde sonu gelmeyecek ikilemlerle baş etmek zorundayız. İnsanlık söz konusu ikilemleri aşmaya çalıştığı ölçüde dünyanın önüne geçip onu yeniden inşa etmiş, bunu başaramadığı oranda da kriz ve bunalımlarla karşı karşıya kalmıştır.

Geçtiğimiz sayıda bu durumla mütenasiben ahlak ve hukuk ilişkisine dair önemli bazı katkılara yer vermiştik. Bu sayıda ise adalet teması ortaya çıktı. Yeri gelmişken bir hususa da değinmekte yarar olduğu düşüncesindeyiz. O da şudur: Akademik ya da değil, bir dergi üzerinden hiçbir konunun tüketilmesi mümkün değildir. Kaldı ki ahlak, hukuk ve adalet gibi insanlığın ezeli ve ebedi temel konuları noktasında bu husus daha da ümitsiz olsa gerektir. Birtakım dostlarımızdan ya da daha geniş çevrelerden bu hususta gelen tenkitler de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Şüphesiz bu tür çerçeveler daha zengin ve kapsayıcı mahiyette gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilmelidir de. Ancak bunların yine de sınırlı kalacağı kati bir husustur. Onun için dikkatlerin nicelikten çok niteliğe -bakın bu da bir ikilemdir- yönlendirilmesi - modern hayat bize tersini telkin ediyorsa da, ve bu telkin çoğumuzu tesiri altına alıyorsa da- insanlığın daha fazla hayrına gözükmektedir.

Bu kayıtlar altında *ahlak ve hukuk* temasının devamı niteliğinde *adalet* konusunun bu sayımızda öne çıkmış bulunduğunu belirtelim. Bu sayıda da bir konuyu tüketmedik ya da yeterince tüketmedik. Ama inanıyoruz ki bu konuda tikel gözüken bazı çerçeveler üzerinden bizce çok önemli birtakım katkıları da buradan ilgili gözlere ve dikkatlere sunmuş olduk. Böylelikle *akademizm* ve *popülizm* arasında daha dengeli bir pozisyonda bulunduğumuzu söyleyebiliriz.

Bu sayıda adalet teması etrafında ‘Hukukun Adaletinden Adaletin Hukukuna’ başlığıyla Müfit Selim Saruhan’ın, ‘Rasyonel Toplum ve Adalet Sorunu’ başlığıyla Muhammed Özdemir’in, ‘Adalet Beklentimiz ve Adaletin Beklentileri’ başlığıyla Tuncer Namlı’nın katkıları yer almaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi kemmiyetsiz bir keyfiyet durumu çerçevesinde bu çalışmaların genel muhayyile hususunda faydalı olacağını ümit etmekteyiz.

Diğer araştırma katkıları olarak ise Ahmet Bayraktar ‘İntihar Fikhi’ni, Mehmet Şayır ‘Arap Basınındaki Türkiye İmajı’ni, Erdinç Doğru ‘Arapça Öğrenimi Esnasında Karşılaşılan Dil Hataları’ni ele aldılar. Değerlendirmeler kısmında Bayram Ali Çetinkaya’nın ‘Hükümdar Peygamberler Şehri Kudüs’, Tuğrul Niyazibeyoğlu’nun ‘Başarı ve Maneviyat’ yazıları yer almakta; kitap eksenli değerlendirmeler olarak da Ömer Gülen’in Nurettin Topçu ve Tayfun Atay’ın meşhur çalışmalarını konu alan yazıları bunları izlemektedir.

Bu sayıda yine Gürbüz Deniz’in, tarzı ile dikkat çeken güzel denemelerinden ‘Okuma’nın, ayrıca Ahmet Bayraktar’ın ‘Yüzyılın Kavşağında’ yazısının yer aldığı görülecektir. Halim Yar ise bu sefer ‘Aşk’ı şiirleştirdi.

Son bir husus olarak, geçen sayımızda dergiye ait yeni bir web sayfasının oluşturulduğunu duyurmuştuk. Geçen süre zarfında ortaya çıkan bir gelişme olarak dergimiz artık Dergipark’taki yeni sayfasında (<http://dergipark.gov.tr/eskiyeni>) hizmetini devam ettirecektir. Bundan sonraki yazı trafiği söz konusu sayfa üzerinden gerçekleştirilecektir; bu hususu da araştırma ve irfan camiamızın dikkat ve bilgilerine sunmak isteriz.

Yeniden buluşmak dileğiyle..

Ihsan TOKER