

TÜRKİYE'DE İLK ÖĞRETMEN KURULUŞLARI HAKKINDA ORİJİNAL BİR BELGE İLE UNUTULMUŞ BİR KAYNAK

Asistan Dr. Yahya AKYÜZ (*)

Yurdumuzda öğretmen teşekkülerini ilk defa ne zaman, nerede kurulmuştur? Kurucuları kimlerdir? Teşekkülerin adları, amaçları nedir? Etkileri ne olmuştur? Eğitim ve kültür tarihimiz bakımından bu soruların önemi açiktır. Fakat, beş ciltlik Türkiye Maarif Tarihi adlı eserinde Osman Ergin bu konuya yer vermez. Nafi Atuf Kansu ve onu zikreden İsmail Hakkı Tonguç ise «muallimler arasında ilk teşekkür 1911'de Edirne'de Mahfel-i Muallimîn olmuştur» demekle yetinirler(1).

Oysa, mülga Maarif Nezareti Arşivindeki bir belge bize ilk öğretmen kuruluşları ve bu kuruluşların uğraştıkları meseleler hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği gibi, Kansu ve Tonguç'un ileri sürüdükleri tarihi daha da geriye götürmektedir. Öte yandan, araştırmacıların gözünden kaçığını sandığımız basılı eski bir kaynak da bu bilgileri tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Okuyucu, bu belgeleri gördükten sonra ilk öğretmen cemiyetleri ile bu günü ögrenmen kuruluşlarının uğraştığı konular arasında ilginç bir karşılaştırmaya kendiliğinden gidebilecektir.

I — İLK ÖĞRETMEN CEMİYETLERİ HAKKINDA ORİJİNAL BİR BELGE

1908 Meşrutiyetinin getirdiği hürriyet havası, siyasi, meslekî bir çok cemiyetin mantar gibi türemesine yol açmış, bu arada öğretmenler de bazı meslekî teşekküler kurmuşlardır. Adı geçen ar-

(*) Eğitim Fakültesi Eğitim Sosyolojisi Kürsüsü Asistanı.

(1) Nafi Atuf (Kansu), *Türkiye Maarif Tarihi*, İkinci Kitap, İstanbul, 1932, s. 111.

İsmail Hakkı Tonguç, *İlk Öğretim Kavramı* İstanbul, 1946, s. 187.

şiv belgesinden anlaşıldığına göre (2), bizde ilk öğretmen örgütü Darültünün ve Darülmüallimîn mezunlarının Temmuz 1908 İnkılâbindan hemen sonra İstanbul'da kurdukları Encümen-i Muallimîn'dir. Bu teşebbüsten çok az bir zaman sonra, yine İstanbul'da, idadî, rüştî ve iptidâî okulların öğretmenleri Muhafaza-i Hukuk-u Muallimîn Cemiyeti adında ikinci bir cemiyet kurmuşlardır. Bu ikincinin amacı, adından da anlaşılacağı gibi, «Öğretmenlerin haklarını savunmak» ve belgede yazıldığına göre halk arasında «eğitimin yayılmasını sağlamak» tır. Muhafaza-i Hukuk-u Muallimîn Cemiyeti'nin başkanlığına Zeki Bey adında bir öğretmen getirilmiştir. Başka bir kaynaktan öğrendiğimize göre Zeki Bey, Mercan İdadisi Fransızca öğretmenidir (3). Onun kişiliği hakkında «unutulmuş kaynak» dediğimiz ikinci belgede daha fazla bilgi bulunmaktadır. Yine aynı yılın sonlarına doğru, bu cemiyet ile Encümen-i Muallimîn genel bir toplantı yaparak Cemiyet-i Muallîmin adı altında birleşmişler ve başkanlığa yine Zeki Beyi seçmişlerdir. İşte aşağıda yayınladığımız birinci belge Zeki Beyin 15 Kânunuevvel 324 (28 Aralık 1908) tarihinde, Cemiyet-i Muallimîn'nin başkanı sıfatıyla yeni Maarif Nazırı Vekili olan Abdurrahman Şeref Bey'e gönderdiği bir mektuptur.

Zeki Bey bu mektubunda Cemiyet-i Muallimîn talimatnamesinin basılmakta olduğunu, yakında Nezarete gönderileceğini söylemekte ve kuruluşun amacını şöyle özetlemektedir: Meşrutiyet ve Hürriyet devrine lâyik şekilde genel eğitimim yurtta yayılmasını sağlamaya çalışmak ve bu alanda Nezarete yardımcı olmak. Bundan başka, Cemiyet-i Muallimîn'in Avrupa'daki bazı ilmî kuruluşlarla temasa geçeceği belirtilmektedir. Hattâ, Zeki Beyin Avrupa'da tanıdığı bazı profesörler ve ileri gelen kişiler şimdiden cemiyetin fahrî üyeliğine seçilmek hususunda isteklidirler. Avrupa'daki ilim ve öğretim çevreleri ile kurulacak bu tür ilişkiler, Zeki Beye göre, Osmanlı ilim adamlarının Avrupa'da tanınmasına yardım edeceğî gibi, «Osmanlılar Batı medeniyetine girmeye kabiliyetli değildir» şeklinde Avrupa'da yaygın olan genel kanayı da değiştirebilecektir...

Mektubunun diğer kısımlarında Zeki Bey on bir madde halinde Cemiyeti Muallimîn'in bazı görüşlerini Nazır Vekiline bildirmek-

(2) Bu belgeye Arşivde sayın Kâmil SU rastlamıştır. Bana bir nüshasını yazıp verdiği için kendisine teşekkür ederim.

(3) Muallim Ahmet Halit Yaşaroğlu, Konferanslar, Bilgi, 1 Mayıs 1950, Sayı 37, Cilt 4, s. 6.

te ve Nezaretin bu hususları dikkate almasını rica etmektedir. Bu görüşlerin hepsi eğitimin malî yönü ile ilgilidir. Okuların disiplin içinde idaresi, «usûl-ü tedris»in yani pedagoji sisteminin değişirilmesi, ders kitaplarının seçimi vs. gibi konularda da Cemiyetin ilerde Nezarete görüşlerini ileteceğini ekleyen Zeki Bey Cemiyetin bu tür çalışmalarını Abdurrahman Şeref Beyin «bilhassa takdir bubyuracağını» söylemektedir. Bu ifade, kuşkusuz, Abdurrahman Şeref Bey aslında öğretmen olduğu için kullanılmıştır.

Mektupta, eğitimin malî yönü konusunda ileri sürülen on bir madde halindeki bilgiler başlıca üç grup altında toplanabilir :

a) İlk tahsilin çok geniş bir şekilde yayılmasına çalışmak eğitim politikasının mihveri olmalı, bunun için de maarif bütçesinin en önemli kısmı ilk tahsil giderlerine ayrılmalıdır. Yüksek tahsil için ayrılan tahsisat azaltılmalıdır. Bu hususda Fransa örnek alınabilir : orada, «maarif bütçesinin onda yedisi ilk tahsil ve ancak onda yarımi yüksek tahsil için ayrılmıştır». Bu ifadelerden, Cemîyet-i Muallimîn'in daha çok ilkokul öğretmenlerinin etkisinde kaldığı anlaşılmaktadır. Cemîyet, böylece, daha sonraki yıllarda ilk tahsil mi, yoksa orta ve yüksek tahsil mi şeklinde Satî Bey ile Emrullah Efendi (ve Ziya Gökalp) arasında çıkacak olan tartışmada Satî Beyin ileri süreceği görüşleri daha önceden ortaya atmıştır debilir.

b) Fransa gibi bütçesi çok geniş bir ülkede bile okullar para-hıdır; oysa paralı okul politikası asıl Osmanlı devletinde izlenmelidir : İdadî ve yüksek okul talebelerinden çeşitli adlar altında para alınmalı, ancak, fakir talebelerle Öğretmen okulu talebeleri bundan hariç tutulmalıdır.

Bu istisnada, Öğretmen Okuluna girmeyi teşvik şeklinde bir düşünce seziliyor. Öte yandan, öğrencilerden alınacak para İstanbul'da taşraya göre daha yüksek tutulmalıdır. Ayrıca vergilerin maarif hissesine ayrılan kısmı artırılmalı, tahsili kolay yeni eğitim vergileri konmalıdır, vs.

c) Nihayet, Öğretmen ücretleri tesbit edilirken, bütçe imkânlarının yanında bir de «adalet kaidesi her tahsil derecesi için eşit şekilde» gözönünde tutulmalıdır. Bundan, çeşitli öğretim düzeyindeki öğretmenlerin maaşları arasında adaletin kabul edemeyeceği derecede farkların bulunmaması kastedilmektedir.

Mektupta zikredilmemekle beraber, Cemiyet-i Muallimîn'in görüşlerini yaymak ve özellikle ilkokul öğretmenlerinin haklarını korumak için, on beş günlük, Mir'at-i Maarif adında bir dergi çıkardığını biliyoruz.

Bu açıklamalardan sonra, Zeki Beyin mektubunu verebiliriz :

Atûfetlû Efendim Hazretleri,

Darülfünûn ve Darülmualimîn mezunlarından mürekkep olmak üzere teşkil olan Encümen-i Muallimîn ile muhafaza-i hukuk-u muallimîn ve neşr-i maarif-i temin maksadiyle Dersaadette mevcut yedi idadî ve on altı rüştî ve on iki merkeze merbut üç yüzü mütecaviz mekâtib-i iptidaiye ve vakfiye muallimleri tarafından içtimâ-i umumî akdiyle riyaset-i âcizânemde muahharan (bilâhare) teşkil edilen Muhafaza-i Hukuk-u Muallimîn Cemiyeti bu kere birleşerek aleltlak «Cemiyet-i Muallimîn» namı altında esaslı bir cemiyet teşkil edildi. Derdest-i tab' (basılmakta) bulunan talimatnamesi de kariben (yakında) takdim kılınacaktır. Bu cemiyet-i Muallimîn'in maksadı devr-i meşrutiyet ve hürriyete lâyık surette maarif-i umumiyyenin neşr-ü tamimine hizmet olmasına rağmen, idarei umumiye-i maarife cidden bir rükn-ü muavenet (destek) olmaktadır. Bu hizmeti bilhassa zât-ı âli-i üstâd-ı ekremîleri takdir buyuracaklardır. Cemiyet-i mezüküre (adı geçen Cemiyet) ecnebî darülfirfanları (ilmî kuruşları) ile münâsebata girişecesinden ve daha şimdiden tanıldığım bazı profesörlerle muteberân-ı ecanip (tanınmış yabancılar) Cemiyetin fahrî azalığına râgîp (istekli) olduklarıdan Osmanlı erbab-ı ilim ve dânişinin Avrupa merâkiz-i medeniyesinde bilinmesine ve bu suretle Osmanlıların medeniyet-i hâzırayı kabule istadı olmalığı yolunda hasıl olmuş olan köhne zehabların tashihine de çalışacaktır (...).

... Cemiyetimiz hususat-ı âtiyeyi efendimizin nazar-ı dikkat-i aliyeserine arzeder.

1 — Tahsil-i iptidaînin pek vâsi mikyasda neşrü tamimini temin için maarif bütçesinin en mühim kısmını iptidaiye mekâtibi işgâl eylemelidir.

2 — Maarif-i umumiye kaydından hariç kalan ve daha ziyade bir sanatı mahsusâ demek olan tahsil-i âli masarifi mümkün merkebe taklîl olunmalıdır (azaltılmalıdır). Fransa'da maarif bütçe-

sinin onda yedisi iptidâiyeye ve ancak onda yarımi âliye karşılık-
tır.

3— Mualimîn ücurâtının (ücretlerinin) tâyininde bütçenin im-
kâniyle beraber adalet kaidesini seviyyeten her derece-i tahsil hak-
kında muhafaza etmelidir.

4 — Fransa gibi bütçesi iki yüz milyon lira olan bir hükümet
idadî ve âli müdafimlerinin neharî olanlarından pek ağır ücurât
almakta olmasına nazaran bizde dahi Dersaadet (İstanbul) idadî
müdafimlerinden şehrî (her ay) onar ve taşra idadî müdafimlerin-
den şehrî beşer kuruş alınması.

5 — Darülmuallimîn müstesna olmak üzere tahsil-i âli müda-
vimlerinden iki sınıf itibariyle şehrî kırkar ve yirmișer kuruş alın-
malıdır.

6 — Bunlar şimdilik birer mebde' (başlangıç) olup âtide (iler-
de) tedricen tezyit edilmeli ve fukarâ-yı müdâvimin kuyût ve şu-
rût-u ciddiye tahtında istisna edilmelidir.

7 — A'şâr ile emlâk vergilerinden alınan hisse-i menafiden
yirmi paranın daha hisse-i maarife zammi ile bu hisse kırk paraya
çıkarılmalı ve daha sehlüttahsil (tahsili kolay) diğer varidat ihdas
edilmelidir (imtihan ve tasdikname harçları gibi).

8 — Taşra maarif hissesinin mahallerine terki ile hasılât-ı
mahaliyesi kifayet etmeyen yerlerde avans suretiyle buradan mua-
venet-i muvakkatede (geçici yardımında) bulunulması.

9 — Hasılât-ı mahalliyesi bir miktarcığı bulan vilâyetten tah-
sil-i âli hisseleri olmak üzere birer cüz'i hisseler alınması.

10 — Maarif idareleri meccânî olarak hiç bir yerde leyli mek-
tep deruhte etmemelidir.

11 — Hazine-i milliyeden gelecek sene için verilecek üçyüz
bin liradan vilâyâta ikrazi lâzım gelen hisse-i muavenet-i muvakkateden
mütebâkisinin kîsm-i âzamı Dersaadet idadî ve rüştî ve ip-
tidaî mekteplerine karşılık tutulması lâzımdır. Bu üç bin liradan
merkeze kalacak olan paradan tahsil-i âli için de bir hisse ayrılmalıdır.
Bu da vilâyât-ı müsmireden (geliri çok illerden) ayrılacak
hisse nisbetinde olmalıdır.

Mekâtibin temin-i intizam-i idaresi ve usûl-ü tedrisin tadili ve
mekâtep kitaplarının intihabı ve vesaire gibi mevad hakkında pey-
derpey huzur-u âlilerine maruzatta bulunacak olan Cemiyet-i
Muallimîn'in işbu mütâlaât-ı âcizanesine atf-i... (nazar) buyurulur

ise muallimİN ilelebed minnettar olacaktır. Olbabda emr-ü ferman hazret-i menlehül emrindir. 15 Kânûnuevvel 324.

II — İLK ÖĞRETMEN CEMİYETLERİ HAKKINDA UNUTULMUŞ BİR KAYNAK

Bu kaynak, Kandilli Kız Sultanisi Tarih Öğretmeni Vehbi Beyin, Muallimler Cemiyeti'nin 1919'da yayınladığı küçük bir broşürde yer alan «memleketimizde Mualim Cemiyetleri» başlıklı bir yazısıdır (4). Vehbi Bey, ilk öğretmen cemiyetlerinin kuruluşunda emeği geçmiş ve bu kuruluşlarda idarî görevler almış bir öğretmendir. Onun, şimdije kadar araştırcıların gözünden kaçtığını sandığımız bu yazısı ilk öğretmen cemiyetleri ile ilgili bir çok hususları açıklığa kavuşturduğu için önemlidir :

- a) Encümen-i MuallimİN çok olumlu çalışmalar yapmıştır : öğretmen maaşlarına zam yapılmasını sağlamak, «kıdem-ehliyet» listeleri düzenleyerek öğretmen tayinleri konusunda Maarif Nezaretine yardımcı olmak, öğretmenliğin meslekleşmesi sorunlarına eğilmek, taşra maarif idareleri ile temasa geçmek... gibi. Encümen-i MuallimİN bu çalışmalarını, idarecilerinin genellikle Maarif Nezareti mensubu olmaları nedeniyle, daha kolay başarmıştır.
- b) Ancak, Encümen'in idarecilerinin Nezaret'ten olmasının aslında sakıncalı olduğu bazı öğretmenlerin gözünden kaçmamıştır. bu öğretmenler, böyle bir cemiyetin «öğretmen haklarını iyi koruyamayacağı» gerekçesiyle Encümen'e cephe almışlardır. Zeki Bey, bu düşünüşteki öğretmenlerin liderliğini yapmaktadır ve Cemiyet-i MuallimİN böyle bir hareket sonunda doğmuştur. Çok ilginç bir nokta da, bu hareketi Encümen'in Nezaret mensubu idarecilerinin son derece anlayışla karşılamış olmalarıdır. Öyle ki, bu idareciler, «öğretmenlerin parçalanmaması» için Cemiyet-i MuallimİN'e katılımlarını uygun bulmuşlardır.

- c) Vehbi Bey, yazısında, bize Zeki Beyin kişiliği hakkında bilgiler vermektedir : Fransızca öğretmeni olduğunu söylediğimiz Zeki Bey Mizancı Murat Beyin arkadaşıdır ve aynı zamanda Duyûn-u Umumiye idaresinde görevlidir; 1909'da Hareket Ordu-

(4) Muallimler Cemiyeti 335-919 Senesi Heyet-i Umumiye Risalesi, İstanbul, 2 Mayıs 335-919, s. 23-25.

su'nun İstanbul'a gelmesinden sonra tutuklanmıştır (5). Fakat belgede bu tutuklanmanın nedeni açıkça gösterilmemektedir. Dikkati çeken bir nokta da, bu olay üzerine Cemiyet-i Muallimîn'in dağılmış olmasıdır. 1919 tarihini taşıyan bu yazıda Beki Bey için «merhum» kelimesi kullanıldığından o tarihten önce öldüğü anlaşılmaktadır.

d) Belgede, maalesef, Muhafaza-i Hukuk-u Muallimîn Cemiyeti hakkında bilgi verilmemektedir.

Bu açıklamalardan sonra yazının aslina gelebiliriz :

«Meşrutiyetin ilânını müteakip, Temmuz içerisinde, muallimîn hukukunu siyanet etmek (öğretmenlerin haklarını korumak) ve nesr-i maarif eylemek (eğitimi yaymak) emeliyle Encümen-i Muallimîn namında bir cemiyetin tesis ve teşkiline teşebbüs etmişistik. İki arkadaş idik. Röfikim (arkadaşım) o sırada muallim bulunan Aydın vilâyeti polis müdürü Fikri Faik Beydi.

«Evrap-ı havadisle (gazetelerle) muallimler o zaman Darülfünûn binası ittihaz olunan bugünkü Bezm-i Âlem Valide Sultan Mektebi binasına davet edilerek orada intihabat (seçimler) icra edilmiştir. Riyaset-i Ülâya (başkanlığı) merhum Emrullah Efendi, Riyaset-i sahiye (ikinci başkanlığı) Maarif Nazırı esbakı (eski Maarif Nazırı) Sait ve riyaset-i saliseye (üçüncü başkanlığı) İzmirli İsmail Hakkı Beyefendiler intihap olunmuşlardı. Sabıkâن mebus ve bilâhare Canik mutasarrîfi olan Servet Bey muhasebeci ve bendeniz de kâtib-i umumî intihap edilmiştir. İçtimalarımız Darülfünûn'da taâsis olunan iki odalı ayrı bir dairede vukua gelirdi.

Cemiyetin ilk muvaffakiyeti dersleri guruplara ayırmak, maaşlara zamâim (zamlar) icra ettirmekti. Çünkü o sırada bilhassa ip-tidâî muallimlerinin —maişet itibariyle— halleri cidden tahammûlsuz idi. Bilâhare, Dersaadet'te (İstanbul'da) ve memâlik-i Osmaniyyenin (Osmanlı Ülkesinin) her tarafında inhilâl edecek (boşalacak) muallimliklere Encümen-i Muallimîn'in rey ve fikri alınmaksızın hiç kimseyin tayin ettirilmemesine, muallimliğin bir meslek-i mahsus ittihazına muvaffakiyet de temin edildi. Filhakika, Şuayb ve Sami Beylerin Maarif müdürlükleri hengâmında (zamanında) mekâtipte inhilâl edecek (mekteplerde boşalacak) derslere tayin olu-

(5) Başka bir kaynaktan Zeki Beyin kısa bir müddet sonra tahliye edildiğini öğreniyoruz : Ahmet Hilmi Kalaç, Kendi Kitabım, (Basım yeri belirsiz), Yeni Matbaa, 1960, s. 45.

nacak muallimler Encümen-i Muallimîn'den istenirdi; Encümen de, tanzim etmiş olduğu bir «kîdem-ehliyet» defteri mucibince sıradan bulunan muallim veya muallim namzedi yedine (eline) bir hüviyet varakası vererek Nezarete gönderir, emr-i tayini icra olunurdu. Daha sonra muallimliğin meslek-i mahsus olarak ittihazı teşebbüsünde bulunan Encümen bunun için de uğraştı ve muvaffak oldu.

«Encümen, taşra maarif ve mekâtip idarelerine nizamname-ler, beyannameler gönderdi ve Encümen'e iltihak ederek biliçtima bir heyet-i idare intihabiyile şube teşkil eylemeleri hususunu da bildirdi. Bir çok mahallerden şube teşkil edildiği cevapları geldi. Bu suretle taşra maarif ve mekâtip idareleriye Encümen arasında bir rabita ve temas husûle getirildi.

«Ancak Encümen, karşısına çıkan müşkülleri, maniaları ikti-hama (yenmeye) bütün ruh ve mevcudiyetiyle çalıştığı bir sırada müverrih merhum Murad Beyin refik-i tahriri, Düyûn-u Umumiye idaresi erkânından merhum mualim Zeki Beyin teşebbüsüyle, bugünkü Vefa Sultanisi binasında başkaca bir içtima vukua geldi. Bu içtimada bulunmak üzere Encümenimizden üç aza da istenmişti. Neticede, Encümen-i Muallimîn'in Nezaret erkânının riyasetleri altında inikad etmesi hasebiyle hiç bir vakit mualimînin siyanet-i hu-kukuna (öğretmenlerin haklarını korumaya) muvaffak olamayaca-ğı, bu gibi zevatla alâkası olmamak üzere yeni bir cemiyet teşkili lâzım geleceği mevzubahis edildi ve zaten evvelce bu babda bazı muallimînin efkâri da hazırlanmış olduğundan hemen Cemiyet-i Muallimîn namiyle bir cemiyet teşkiline karar verildi. Encümenimizden gönderilen aza muvaffakîyat-ı müstahsalayı tadatla (Encü-men-i Muallimîn'in elde ettiği başarıları sayarak) bilumum muallimler arasında samimiyet ve ittihad-ı tam teminine kadar bir müddet sabredilmesi, bu ittihad temiz edilince erkân-ı Nezaretten reis intihabına hacet kalmayacağı ve heyetin kararları karşısında reis-lerin hükmü olamayacağı fikrini dermeyan etti ise de, ve nihayet Zeki Beyin riyaseti altında bir cemiyet teşekkül ve Encümen-i Muallimîn'in mefsuh (fesholunmuş) olduğunu ve muallimlerle bir gûna (hiç bir) alâkası bulunmadığını ilân eyledi. Bir aralıy Encü-mene varit olan (gelen) bir tezkerede iltihak (katılma) tavsiye olundu. Emrullah Efendi merhum aynen, «muallimler için bir cemiyet mutlaka lâzımdır; onlar tefrikaya (parçalanmaya) meydan verdilerse bizler bari idame ettirmeyelim» diyerek Encümen riyaset müh-

rünün iadesiyle Cemiyete irsali (gönderilmesi) lüzumunu beyan etmiş ve hemen iltihak hususunun kabul edilmiş olduğu hakkında Cemiyet-i Muallimîn'e bir tezkere yazdırılmıştı. Encümenden Cemiyet-i Muallimîn'e altı aza ilâveten intihap olundu. Bunlar meyanında âcizleri (ben) de bulunmuştum.

«Cemiyet-i Muallimîn'in bir reisi, bir muhasibi ve bir kâtibi vardı. Riyaset Zeki Beyde, kâtib-i umûmîlik Maliye ve Mekteb-i Mülkiye Coğrafyâ-yı İktisadî ve Umranî muallimliğinde bulunmuş olan Burhaneddin ve muhasiblik Maarif Nezareti esbak muhasebecisi Şükrü Beyin mahdumu (oğlu) Heybeli Nüümâne [mektebi] müdürü Cemil Beyin uhdelerinde idi.

«Hareket Ordusu'nun İstanbul'a muvasalatı akabinde Zeki Beyin tevkifine kadar Cemiyet devam etmişti. Zeki Beyin tevkifiyle bir daha içtima edemedi ve bu istihale bu suretle akâm kaldı...»

**UN DOCUMENT ORIGINAL ET UN ARTICLE OUBLIÉ
SUR LES PREMIERES ORGANISATIONS DES
MAITRES D'ECOLES EN TURQUIE
(RESUME)**

Quand et où furent créées les premières organisations des maîtres d'écoles en Turquie? Quelle fut la portée de leur action? Qui sont leurs fondateurs? Un document qui se trouve aux Archives de l'ancien Ministère ottoman de l'Education (1) et un article publié en 1919, et depuis tombé dans l'oubli, nous permettent de répondre à ces questions et font reculer la date de 1911 que certains considéraient jusqu'à présent comme marquant le début de ces organisations.

Le document d'archive est une lettre adressée au Ministère ottoman de l'Education en Décembre 1908 par Zeki Bey, président du Cemiyet-i Muallimîn (Société des Maîtres), troisième organisation en date des maîtres d'écoles. D'après cette lettre, l'Encümen-i Muallimîn (Associations des Maîtres) est la première organisation de ce genre et elle a été créée à Istanbul immédiatement après la Révolution de Juillet 1908. Peu après, on voit la création du Mu-hafaza-i Hukuk-u Muallimîn Cemiyeti (Société pour la Défense des Droits des Maîtres). Vers la fin de la même année, une troisième organisation qui s'appelle, comme nous venons de le noter, Cemiyet-i Muallimîn (Société des Maîtres) s'est constituée sous la présidence de Zeki Bey. Nous savons aussi que le Cemiyet-i Muallimîn publiait une revue professionnelle, et que son président était professeur de français dans un lycée de la capitale ottomane.

Dans sa lettre au Ministère de l'Education, Zeki Bey parle des buts du Cemiyet-i Muallimîn : aider au rayonnement dans le pays d'un enseignement général «digne de l'époque de la Liberté», établir le contact avec les milieux culturels de l'Europe et essayer de faire

(1) C'est M. Kâmil SU qui nous a donné une copie de ce document.

disparaître des esprits européens l'idée que «les Ottomans ne sont pas capables de s'incorporer à la civilisation occidentale». Zeki Bey s'étend aussi sur des questions financières touchant l'enseignement : d'après lui, la plus grande partie du budget de l'éducation doit être consacrée à l'enseignement primaire, comme cela se fait en France; la gratuité totale des études doit être, toujours à l'exemple de la France, limitée à l'enseignement du premier degré; il ne doit pas y avoir de différence exorbitante entre les salaires des maîtres appartenant aux différents degrés de l'enseignement...

Quant à l'article publié il y a plus de cinquante ans, et tombé depuis dans l'oubli, il nous fournit des indications complémentaires sur la personnalité de Zeki Bey et nous éclaire sur la raison pour laquelle le Cemiyet-i Muallimîn fut créé.

Zeki Bey, outre qu'il était professeur du secondaire, était aussi fonctionnaire à l'Administration des Dettes Publiques Ottomanes, et ami de Murat Bey, dit le Mizancı. Il fut arrêté en 1909 après l'entrée de l'Armée du Mouvement à Istanbul. On ignore les causes de cette mesure. Il mourut avant 1919.

La raison de la création du Cemiyet-i Muallimîn est très intéressante: la direction de l'Encümen-i Muallimîn, qui était, rappelons-le, la première organisation en date des maîtres, se trouvait dans les mains de certains hauts fonctionnaires du Ministère de l'Education. Ceux-ci, ont, certes, deployé des efforts louables et couronnés de succès en faveur des droits des maîtres, mais leur appartenance au Ministère n'était pas bien vue par certains maîtres. Zeki Bey était à la tête de ces mécontents qui doutaient que les dirigeants-fonctionnaires de l'Encümen pussent toujours agir conformément aux intérêts de l'organisation. C'est cette considération qui donna naissance au Cemiyet-i Muallimîn. Et les dirigeants de l'Encümen-i Muallimîn de se rallier au mouvement pour «éviter la division des maîtres en deux organisations rivales», division qui eût été fatale à ces derniers.